

Het Sashuis van Klein-Willebroek



onze
nieuwe
attractiepool



WELKOM IN KLEIN-WILLEBROEK !

Als burgemeester van de gemeente Willebroek, die als geen ander vergroeid is met de Willebroekse vaart, wens ik u welkom in Klein-Willebroek, waar op 11 oktober 1561 - dag op dag 425 jaar geleden - het startsein werd gegeven voor de grote prijskamp die naar aanleiding van het plechtig openstellen van het kanaal voor de scheepvaart, werd uitgeschreven.

De deelnemers dienden daarbij door middel van zeilen, de stad Brussel binnen de acht dagen te bereiken.

11 oktober 1561 en 11 oktober 1986 liggen 425 jaar van mekaar. De eerste datum is in elke geschiedenis van ons land terug te vinden. De tweede datum houdt het weer openstellen van het gerestaureerde Sashuis ten gerieve van de gemeenschap in.

Het feit alleen dat in het van 1608 daterende Sashuis, de groten der aarde, met name Margaretha van Oostenrijk, de onderkeizer van China, de Tsaar van Rusland, Keizer Napoleon e.a. te gast zijn geweest, illustreert ergens dat Klein-Willebroek eeuwenlang een welgekomen halte tussen Brussel en Antwerpen of de rest van de wereld is geweest, waar bovendien, in meer dan 30 café's, de dorst kon worden geleest.

Maar de tijden veranderen. Het sas van Klein-Willebroek was voor de steeds groter wordende schepen te klein geworden. Er werd een nieuwe kanaalarm gegraven. Op het einde daarvan kwam de in 1921 opengestelde sluis van Wintam, die de teleurgang van Klein-Willebroek in de hand heeft gewerkt, ook al blijkt nu, met de 21e eeuw voor de deur, die door beroemde Europese sociologen de eeuw van de vrije tijd wordt genoemd, datzelfde Klein-Willebroek aan een heropstanding toe is, waarin zowel de yachtclubs als de pleziervaart een bijzondere rol zullen spelen, terwijl de watersportbaan Hazewinkel, op amper een boogscheut ligt.

Dat het smaakvol gerestaureerde Sashuis, dank zij de goedwil van de N.V. Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel, en de permanente tentoonstelling gewijd aan de geschiedenis van de Willebroekse vaart, die in de nieuw ontstane ruimte zal worden ondergebracht, nog meer toeristen naar Klein-Willebroek zal weten te lokken, kan ons enkel verheugen, al dient gezegd dat het gemeentebestuur van Willebroek in samenwerking met de V.V.V. Vaartland alles op alles zal zetten opdat Klein-Willebroek tot een toeristische pleisterplaats zal uitgroeien, waar het goed is om gedurende enkele uren te verpozen of om er zomaar te zijn.

Elke Willebroekenaar, of hij nu van Blaasveld, Heindonk, Tisselt of Willebroek is, dient voor dit Klein-Willebroek een ambassadeur te zijn. Het heeft in de gastvrijheid en de spontaniteit twee grote troeven.

Hopelijk blijft Klein-Willebroek, met z'n Sashuis en z'n yachthaven, het toevluchtsoord bij uitstek, zowel voor de Willebroekenaars, als voor de dagjesmensen die langs komen ...

Willebroek, 11 oktober 1986.


Hugo ADRIAENSENS,
Burgemeester - Senator
Willebroek.

VAARTLAND

Dit rijtje huizen aan de boorden van de Rupel en het Zeekanaal vormt Klein-Willebroek. De schepen die vroeger van de Rupel via het Zeekanaal naar Brussel voeren, nemen nu andere sluisen. Het sas is te smal geworden voor de meeste boten. Het enige gebouw dat aan de oude bedrijvigheid doet terugdenken, is het Tolhuis uit 1608. Spijtig genoeg is het met een laag cement bedekt maar van op afstand heb je alleen oog voor de sierlijke bouwtrant.





p/a Gemeentehuis, A. Van Landeghemstraat 99, 2660 Willebroek

Tel. (03) 886.22.66 - Rekening nr. 068-2008337-76

De V.V.V. Vaartland en haar inzet voor Klein-Willebroek

Klein-Willebroek, dat het Bokrijk van het Vaartland mag worden genoemd, is altijd een dorp apart geweest. Het is een vrij jonge gemeenschap die haar ontstaan dankt aan de aldaar tussen 1550 en 1553 gegraven vaart, vermits er voor die tijd enkel wat schorren, de polderweiden en het ranke riet waren geweest, lang voor Gezelle.

Klein-Willebroek is een gehucht van Willebroek, dat tussen de Rupel, het zeekanaal en de Willebroekse vaart ligt gekneld. Het is vanuit het centrum van de gemeente slechts via een omweg alover de "boulevardbrug" te bereiken. Het maakte destijds deel uit van de rechtstreekse verbinding die er via de "tolbrug" van 1853 tot vlak na de tweede wereldoorlog met Boom was geweest.

Het Sashuis

Enkel het Sashuis, dat door toedoen van het gemeentebestuur van Willebroek, tot een volwaardig museum zal worden uitgebouwd, herinnert nog aan de intense bedrijvigheid die daar vroeger is geweest. Het heeft als decor de onstuimige Rupelrivier. Het werd in 1608 voltooid, nadat het grotendeels gebouwd was met stenen afkomstig van de afgebroken kerk van Boom. Het werd in 1945 als monument gerangschikt. Het herinnert ons aan de Kroaten, de Spaanse huurtroepen, die in 1576 vlak bij het Sas van Klein-Willebroek een vesting bouwden. Het kende zijn hoogtepunt als pleisterplaats voor regeringsleden, die in de zaal der sasmesters verbleven na een tocht met de trekschuiten, die hen van Brussel naar Willebroek hadden gebracht. Het werd meermaals in tekening gebracht. Wat ondermeer blijkt uit de pentekening "Het sas van Klein-Willebroek" van Edm. Van Offel (1931), die de omslag van deze uitgave siert; uit de tekening "Vaartland" die Steven in 1967 in Beknopt Verslag van de bladen van de Standaardgroep liet verschijnen; en uit de talrijke poëtische schetsen die van de hand zijn van de lokale kunstschilder Lucien Verhavert.

Klein-Willebroek is een dorp apart. Het heeft sinds 1979 een "Nationaal Schippersmonument", dat waarschijnlijk, ongewild naïef, door beeldhouwer Gilbert De Nil werd uitgewerkt. Het heeft een jazzgroep met allure, die onder de benaming "The Riverside Bullet Band", al jaren in de vroegere herberg "In het Schippershuis", zijnde het huidige Veerhuis opereert. Het heeft in Dwarsdijk het allereerste woonerf van Groot-Willebroek. Het is in dit minidorp, waar door toedoen van de moderniseringswerken, de honderden yachten van Klein-Willebroek Yachtclub (KWYC),

de Rupel Yachtclub (RYAC) en Rupelhoek onderdak vonden. Rupelhoek is daarbij het buitenbeentje, dank zij de aanwezigheid aldaar van AMTEC, zijnde het bedrijf waar op vrijdag 12 juli 1985 het kosmopoliet wedstrijdacht "Côte d'Or" van Eric Tabarly te water werd gelaten.

Men kan in Klein-Willebroek leven als God in Frankrijk. Men kan er wandelen en er urenlang verpozen, al pratend met de binnenschippers op pensioen, die hun "bakskes" veel mooier en romantischer vinden dan de duwvaart die straks langs zal komen. Men kan er wegdromen en bij een pintje verpozen, of zich als een smulpaap te goed doen in het enige eethuis in dit dorp.

V.V.V. Vaartland en haar initiatieven

Reeds van bij het officieel van start gaan op 24 januari 1985 zat de V.V.V. Vaartland met een Klein-Willebroek-complex. Dat resulteerde in "Boottochtjes in het Vaartland", die in 1986, met Ryac-lid Petrus Dirickx achter het stuur, vanuit Klein-Willebroek ondernomen werden. Dat uitte zich ook tijdens de jongste algemene vergadering, toen besloten werd bij het schepencollege aan te dringen, om aan Klein-Willebroek voorrang te verlenen, in de door het gemeentebestuur geplande stads- en dorpsherwaardingsoperaties. De V.V.V. Vaartland gaat er van uit dat Klein-Willebroek, op relatief korte tijd, een levend Bokrijk kan worden, waar vooral de dagjesmensen wat zullen aan hebben.

Teneinde dit Klein-Willebroek nog meer bekendheid te geven, zal met de volledige medewerking van de Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen, het toeristisch fietspad "Het Broekpad" worden verlegd.

In het kader van "Vaartland Wandelland" zal in 1987 het "Klein-Willebroekpad" worden ingewandeld. Anderzijds zullen wij, tijdens de week-ends van juli en augustus 1987, op de medewerking van de leraars van het Willebroeks Kunstatelier kunnen rekenen, die de schilderende dagjesmensen in Klein-Willebroek zullen opvangen en begeleiden.

De "Dagtrips voor groepen in het Vaartland" krijgen een Klein-Willebroekse injectie, dit onder de vorm van een boottochtje van aan de brug van Willebroek naar Klein-Willebroek toe, waar het Sashuis en de eventueel daarin ondergebrachte tentoonstelling kan worden bezocht.

Zo gezien wordt dit Klein-Willebroek de nieuwe attractiepool van het Vaartland, na het Fort van Breendonk, het Brouwerijmuseum, het Museum Herman De Cuyper, Het Broek en Hazewinkel.

Dat de V.V.V. Vaartland, in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van Willebroek, aan de uitbouw ervan haar volle medewerking kan verlenen, vindt zij niet enkel een uitdaging maar vooral een eer.



De Secretaris,
Karel De Decker.



De Voorzitter,
Marc Van de Venne,
Schepen.

V.V.V. Vaartland

in 1986

in de pers

WILLEBROEK

**CENTRUM
VAN HET VAARTLAND**

*Mooier.
dan je
denkt*



Een dagje uit in Willebroek

WILLEBROEK — Door de VVV-Vaartland werden drie dagtrips uitgewerkt. De eerste trip start om 10u aan de St.-Niklaaskerk. Na een kop koffie met een Broekventje (het Willebroekse streekgebak) wordt het Brouwerijmuseum bezocht. Dat museum confronteert de bezoeker met „Hoe het vroeger was”. Een hoppekamer werd als pleisterplaatsje ingericht en in de oude dorpskerk kan men oude cafèspelen beoefenen. In de namiddag wordt het fort van Breendonk bezocht.

Markt

De tweede uitstap kan alleen op woensdag gemaakt worden. Ook voor deze trip verzamelt men om 10u aan de kerk waarna koffie wordt aangeboden. Daarna wordt de markt bezocht. De Willebroekse markt was al in de 18e eeuw gekend. Na het middagmaal gaat het richting Hazewinkel

en Heindonk en wordt een wandeling gemaakt door het Broek van Blaasveld.

De derde trip is Blaasveld gericht. Om 10u verzamelen de deelnemers aan de kerk en ook hier start de dag met een tas koffie en een Broekventje. Daarna wordt het museum Herman De Cuyper bezocht. Het museum bevat een 150-tal beelden en tal van tekeningen van de kunstenaar die in november '84 zijn verzameling voor het publiek toegankelijk stelde. Na het middagmaal wordt een bezoek gebracht aan het Broek en Hazewinkel.

Willebroekse schep

Voor de dagtrips werden drie menu's uitgewerkt. Tussen 13 en 14u30 kunnen de deelnemers aan tafel. Het eerste menu bestaat uit Willebroekse schep met frieten of brood en een glaasje bier. De tweede mogelijkheid is de Vaart-

landse koffietafel: spek met eieren, boerebrood en een pannenkoek. Dan is er nog het toeristenmenu dat bestaat uit een koud voorgerecht, een hoofdschotel met gebraad of kip, aardappelen en groenten en als dessert een ijsje of gebak.

De VVV-Vaartland zorgde ervoor dat de dagtrips door matige prijzen aantrekkelijk blijven voor iedereen. Afhankelijk van de trip en het middagmaal dat gekozen wordt varieert de prijs van 295 tot 490 fr.

De dagtrips zijn geschikt voor groepen vanaf 20 personen. Het is aangewezen om drie weken op voorhand te reserveren en de betaling moet uiterlijk acht dagen voor de trip gebeuren. Wie meer inlichtingen wil kan contact opnemen met VVV-Vaartland, Gemeentehuis, 2660 Willebroek, tel. 03-886.22.66. M.W.

Het Volk 28.1.1986

Toeristische dagtrips te Willebroek

Door de VVV-Vaartland werden voor 1986 drie toeristische dagtrips uitgewerkt. Willebroek op zijn mooist en dat kan met tip nr. 1, 2 en 3. Wie intresse heeft kan kiezen en trip nr. 1 start om 10 u ter hoogte van de St. Niklaaskerk. Er is parkeergelegenheid op de Groene Laan te bereiken via de Torenstraat. Als start een kopje koffie en een Broekventje, streekgerecht, en dan met de gids op ronde.

Tussen 10u30 en 12u30 bezoekt men het Brouwerijmuseum, dat tot een volwaardige konfrontatie met «hoe het vroeger was» werd uitgebouwd. Het heeft een hoppekamer dat als intiem pleisterplaatsje werd ingericht. Er is een oude dorpskerk waar de cafèspelen van vroeger kunnen beoefend worden. Tussen 13 en 14.30 u middagmaal. Te kiezen uit drie menu's.

A) Ofwel Willebroekse schep met boterhammen of frieten en een pintje bier.

B) Een Vaartlandse koffietafel bes-

taande uit koffie, spek met eieren en boerenbrood. Een pannenkoek met suiker als toetje.

C) Ofwel een toeristenmenu bestaande uit bier of frisdrank, koud voorgerecht, hoofdschotel bestaande uit gebraad met aardappelen en groenten of een halve kip met frieten en sla. Dessert ijs of gebak.

Om 13 u bezoek aan het Fort van Breendonk, einde van de dag om 17 u.

Woensdagtrip

Enkel op woensdag kan trip 2 worden gedaan. Na de verwelkoming aan de St. Niklaaskerk het kopje koffie en het Broekventje wordt de woensdagse markt bezocht. Middagmaal te kiezen uit de drie vernoemde menu's en dan tussen 14.15 u en 17.15 u. bezoek aan Het Broek en Hazewinkel.

De derde trip is volledig Blaasvelds gericht. Het ontvangst is voorzien op de parking aan de kerk. Na de verwelkoming het kopje en het Broekventje gaat men richting museum Herman De Cuyper. Nadien volgt het middagmaal, weer te kiezen uit de drie ver-

noemde menu's en in de namiddag wordt Het Broek en Hazewinkel bezocht.

Matige prijzen

Door de VVV-Vaartland werd gezorgd dat alles aan matige prijzen te bekomen is. Wanneer trip 1 wordt gedaan betaalt men voor menu A 430 fr. menu B 345 fr. en menu C 490 fr. Inbegrepen de koffie en het Broekventje, bezoek museum en de gehele dag een gids.

Voor trip 2 en 3 werden de prijzen gesteld voor menu A 380 fr. menu B 295 fr. en menu C 440 fr. Ook hier alles inbegrepen.

Reserveringen gebeuren liefst drie weken op voorhand. De betaling moet uiterlijk acht dagen vooraf geschieden op nr. 068-2008337-76 t.a.v. VVV-Vaartland te Willebroek. Elke groep heeft een gids, ter beschikking vanaf 20 personen, dit tussen 1/6 en 15/8/86.

Alle inlichtingen VVV-Vaartland Gemeentehuis 2660 Willebroek telefoon 03/886.22.66

Klein-Brabant/Vaartland
30.1.1986

Een dagje bij het „broekventje”

De VVV Vaartland, dat is het land van Willebroek, organiseert deze zomer dagtrips voor groepen. De dagjesmensen kunnen kiezen voor een dag Blaasveld, een dag Willebroek en een trip waarin de bekende woensdagmarkt centraal staat.

Elke trip vangt aan om 10 uur. Telkens is er een ontvangst in een stemmig restaurant of eethuis. Een kop koffie en een „broekventje” (streekgerecht) wordt de bezoeker aangeboden.

Trip 1 brengt een bezoek aan het brouwerijmuseum, een middagmaal en een geleid bezoek aan het Fort van Breendonk.

Trip 2 gaat na de woensdagmarkt in Willebroek naar Het Broek in Blaasveld en het rijkssportcentrum Hazewinkel in Heindonk.

Trip 3 is een dag Blaasveld met bezoek aan het museum Herman De Cuyper en Het Broek en Hazewinkel.

De prijzen variëren van 295 tot 490 frank per persoon. Een maaltijd met ofwel Willebroekse Schep, ofwel Vaartlandse Koffietafel, ofwel typische toeristenmenu, is inbegrepen.

Inlichtingen en folder bij VVV Vaartland, Gemeentehuis, A. Van Landeghemstraat 99, 2660 Willebroek, tel. 03-886.22.66.

VVV Vaartland „Dagtrips in Willebroek”

WILLEBROEK — De VVV Vaartland gaat vanaf 1 juni tot 15 augustus 1986 „Dagtrips voor groepen in Willebroek” organiseren. De dagjesmensen kunnen daarbij kiezen tussen een dag Blaasveld, een dagje Willebroek of een trip waarin de vermaarde woensdagmarkt centraal staat.

Elke trip vangt aan om 10 u. Telkens is ontvangst in een stemmig restaurant of eethuisje voorzien, waarbij een kop koffie en een Broekventje (streekgerecht) aan de toerist wordt aangeboden.

VVV Vaartland werkt drie verschillende menu's uit, gaande van Willebroekse schep met boterhammen of frieten en een pintje bier, naar een Vaartlandse koffietafel bestaande uit koffie, spek en eieren met boerenbrood en een pannenkoek met bruine suiker. Er is ook het meer toeristisch menu bestaande uit bier of frisdrank, een koud voorgerecht, een hoofdschotel met gebrad, aardappelen en groenten of kip met frieten en sla.

Trip 1 behelst in de voormiddag een bezoek aan het brouwerijmuseum, een middagmaal

en een geleid bezoek aan het Fort van Breendonk.

Trip 2 biedt de dagjesmensen de gelegenheid, na de woensdagmarkt en het middagmaal, om in de namiddag zowel in Het Broek van Blaasveld als in het Rijkssportcentrum Hazewinkel te Heindonk te verpozen.

Trip 3 is aan Blaasveld gewijd, met in de voormiddag een bezoek aan museum Herman De Cuyper en na het middagmaal een tocht doorheen het Broek van Blaasveld en het Rijkssportcentrum Hazewinkel te Heindonk.

Men hield de prijzen zeer democratisch. Ze omvatten de kop koffie met Broekventje bij aankomst, het middagmaal, het bezoek aan de betrokken musea en de gids gedurende gans de dag. Ze variëren voor trip 1 van 345 tot 490 fr. per persoon en voor trip 2 en 3 van 295 tot 440 fr. per persoon.

De folder „Dagtrips voor groepen in Willebroek” is gratis verkrijgbaar op het bureau van VVV Vaartland, op het gemeentehuis te Willebroek, of op telefonische aanvraag via het nummer 03-886.22.66. (wdk)

Het Nieuwsblad 6.2.1986

Willebroek speelt toeristische troeven uit

Tijdens de zomerperiode zullen te Willebroek toeristische dagtrips georganiseerd worden. De prijzen liggen tussen 345 fr. en 490 fr., geleid bezoek en middagmaal inbegrepen.

De VVV-Vaartland biedt tussen 1 juni en 15 augustus dagtrips voor groepen te Willebroek aan. Er zijn drie verschillende trips en ook drie verschillende menu's voorzien.

Trip 1 omvat een bezoek aan het brouwerijmuseum, een middagmaal en een geleid bezoek aan het Fort van Breendonk. Trip 2 biedt eerst de woensdagmarkt dan een middagmaal, een

bezoek aan het Broek en het rijkssportcentrum Hazewinkel te Heindonk.

Trip 3 omvat een bezoek aan het museum Herman De Cuyper te Blaasveld, een middagmaal, een tocht door het Broek en een bezoek aan Hazewinkel.

Bij aankomst is er steeds een kop koffie met een «broekventje». Het eerste menu bestaat uit Willebroekse schep met boterhammen of frieten en een pintje bier. Het tweede menu is een Vaartlandse koffietafel met spek, eieren en boerenbrood, pannenkoek en bruine suiker. Het derde menu, een toeristen-

menu bestaat uit een koud voorgerecht, hoofdschotel gebrad met aardappelen en groenten of halve kip met frieten en sla, als dessert ijskrem en gebak.

Voor de eerste trip liggen de prijzen tussen 345 en 490 fr. per persoon. Voor de andere trips van 295 tot 440 fr. per persoon.

Er zal ook een folder «dagtrips voor groepen in Willebroek» gratis verkrijgbaar zijn op het bureau van V.V.V. Vaartland op het gemeentehuis. Deze folder kan ook telefonisch aangevraagd worden via nummer 03/886.22.66.

Gazet van Antwerpen 8.2.1986

Dagtrips van zondag 1 juni tot 31 augustus

**VVV-Vaartland
wil toerisme
nieuw leven
inblazen**

Blaasveld

De oprichting van het VVV-Vaartland is een schot in de roos geworden. Het beantwoordt aan de reële behoefte het toerisme in Blaasveld, Tisselt, Heindonk en Willebroek wat op te schroeven.

Voor de fusie had Willebroek enkel het Brouwerijmuseum te bieden. De fusiegemeenten brachten in '77 een heel toerismepatrimonium met zich mee: het Blaasveldse Broek en de terreinen Hazewinkel, het onlangs opgerichte museum De Cuyper en het fort van Breendonk. Dit laatste heeft zijn overheveling naar het Willebroekse te danken aan de oostelijke ligging ervan op de Rijksweg Antwerpen - Brussel.

Na de fusie in 1977 kon er inderdaad op toeristisch vlak het een en ander worden aangeboden. Plannen werden gesmeed, doch bleven tot 1983 in de ijskast zitten. Schepen voor toerisme, Van de Venne, vond in de viering van het 25-jarig bestaan van de Vaartlandstappers aanleiding om meteen VVV-Vaartland te starten.

Na het inwinnen van informatie bij de verschillende gemeentelijke adviesraden en middenstandsverenigingen, kon met een positieve respons op 24 januari officieel met dit VVV-gebeuren worden begonnen. Met een restaurantgids en promotiemateriaal voor het Heindonkse Hazewinkel, waar de wereldkampioenschappen roeien '85 zouden plaatsvinden, werd naar het Vakantiesalon te

Brussel gegaan. Op 21 mei 1985 kon men dan een eigen VVV-kantoor openen. Het werd aan de achterzijde van het gemeentehuis ingeplant. Er is permanent iemand aanwezig alle dagen tussen 9 en 12.30 u. Tijdens deze openingsuren kan men het ook telefonisch bereiken op het nummer 03/886.22.66.

Struktureel gezien bestaat deze VVV uit een jaarlijkse algemene vergadering waarop de 23 stichtende leden worden uitgenodigd. Alle personen die op de een of andere manier bindingen hebben met de toeristische sektor kunnen tegen een lidgeld van 2000 fr. per jaar aan deze vergadering deelnemen. De raad van beheer bestaat uit 12 leden met toevoeging van Pierre De Paepe, sekretaris van de toeristische federatie van de provincie Antwerpen.

De VVV-Vaartland heeft als promotie drie dagtrips klaargestoomd die beginnen op 1 juni en eindigen op 31 augustus.

Dagtrip 1: Er wordt verzameld aan de St.-Niklaaskerk te Willebroek rond 10 u. In een stemmig restaurant wordt er een kop koffie en een Broekventje door de gids aangeboden. Dit Broekventje is een typisch streekgerecht. Het werd in zijn huidige vorm getekend door Luc De Caluwé en van de nodige spekulosoos voorzien door Freddy Moeremans, een Blaasveldse bakker.

Nadien worden de bezoekers naar het brouwerijmuseum geleid voor een konfrontatie «Hoe het vroeger was...» Het hoppekamertje, een heuse dorpskerberg, en de cafés spelen van toen. Naargelang van de beurs en de

honger kan er een middagmaal worden verorberd, variërend van Willebroekse schep, Vaartlandse koffietafel tot een toeristenmenu. In de namiddag wordt er dan een bezoek gebracht aan het Fort van Breendonk, dat als concentratiekamp in de Tweede Oorlog een trieste reputatie meekreeg.

Trip 2: Deze dagtrip kan men enkel maken op woensdag. Ook hier wordt men aan de St.-Niklaaskerk verwelkomd met een kop koffie en Broekventje. Hierna volgt een bezoek aan de woensdagmarkt die nog niet veel van haar 17de eeuwse traditie heeft ingeboet. Na het middagmaal wordt er een bezoek gebracht aan het Blaasveldse Broek. Naargelang van de afstand die de beentjes nog aankunnen, kan hier uit verschillende wandelroutes worden gekozen. Het bezoek aan de terreinen van RSC Hazewinkel is hier uiteraard inbegrepen.

Trip 3 is een typisch Blaasveldse aangelegenheid. Samenkomst aan de Blaasveldse kerk waarbij de gids, de kop koffie en het Blaasveldse Broekventje niet ontbreken. Hierna volgt er een bezoek aan het museum Herman De Cuyper dat een 150-tal beelden en tekeningen van deze kunstenaar rijk is. Het bezoek hieraan zal geleid worden door konservator Rik De Cuyper.

Bij de 80ste verjaardagsviering van deze kunstenaar is men overgegaan tot het samenstellen van dit kunstpatri-monium. Na dit bezoek en het middageten wordt dezelfde toeristische uitstap voorzien als in trip 2, nl. het Blaasveldse Broek en de akkommodatie van Hazewinkel. (JB).



Boven : beelden en tekeningen, in een uiterst verzorgd interieur, van Herman De Cuyper. Dit bezoek hoort thuis in het programma van dagtrip 3. Onder : het sinistere decor van het Fort van Breendonk in een witte vacht gehuld. Dit oorlogsmonument staat op het menu van dagtrip 1. Nog even vermelden dat alle dagtrips minstens 20 personen moeten omvatten. Alle trips starten omstreeks 10 u. en eindigen rond de klok van 17 u. Naargelang het menu en het soort dagtrip variëren de prijzen tussen de 300 en de 500 fr. Hierin zijn de ochtendversnapering, de gids, het middageten en mogelijke toegangsgelden van de musea inbegrepen. Meer dan redenen genoeg om met je familie, je vereniging een optie te nemen op één van deze trips... Informatie op het nummer: VVV-Vaartland: 03/886.22.66.



Organisatie VVV Vaartland LN 14/2/86

Dagtrips voor groepen in Willebroek

De V.V.V. Vaartland, die op 24 januari 1985 officieel van start ging, gaat vanaf 1 juni «Dagtrips voor groepen in Willebroek» organiseren. De dagjesmensen kunnen daarbij kiezen voor een dag Blaasveld, een dagje Willebroek en een trip waarin de vermaarde Woensdagmarkt centraal wordt gesteld.

Elke trip vangt aan om 10u. Telkens is ontvangst in een stemmig restaurant of eethuisje voorzien, waarbij een kop koffie en een Broekventje (streekgerecht), de toerist wordt aangeboden.

Er werden drie verschillende menu's uitgewerkt, gaande van **Willebroekse schep** (menu A) met boterhammen of frieten en een pintje bier, naar een **Vaartlandse koffietafel** (menu B) bestaande uit koffie, spek en eieren met boerebrood en een pannekoek met bruine suiker.

Er is ook het meer typische **Toeristenmenu** (menu C) be-

staande uit bier of frisdrank, een koud voorgerecht, een hoofdschotel bestaande uit gebrad met aardappelen en groenten of een halve kip met frieten en sla, en als dessert ijskroom of gebak.

Trip 1 behelst in de voormiddag een bezoek aan het Broekwerijmuseum, een middagmaal en een geleid bezoek aan het Fort van Heindonk. Trip 2 biedt de dagjesmensen de gelegenheid, na de Woensdagmarkt te hebben bezocht en het middagmaal te hebben genomen, om in de namiddag zowel in Het Broek van Blaasveld als in Rijkswatersportcentrum Hazewinkel te verpozen. Trip 3 is aan Blaasveld gewijd, met in de voormiddag een bezoek aan Museum Herman De Cuyper en na het middagmaal een tocht doorheen Het Broek van Blaasveld en Rijkswatersportcentrum Hazewinkel te Heindonk.

De prijzen werden zeer democratisch gehouden. Ze om-

vatten de kop koffie met Broekventje bij aankomst, het middagmaal, het bezoek aan de betrokken musea en de gids gedurende gans de dag. Ze variëren voor trip 1 van 345 tot 490 fr. per persoon; en voor trip 2 en 3 van 295 tot 440 fr per persoon.

Elk arrangement is geschikt voor groepen vanaf 20 personen. De reserveringen geschieden bij voorkeur drie weken op voorhand. De betalingen dienen uiterlijk acht dagen vooraf te gebeuren op rek. 068-2008337-76. De groep die inkomt op één van deze drie augustus 1986 telkens door een gids begeleid.

De folder «Dagtrips voor groepen in Willebroek» is gratis verkrijgbaar op het bureau van V.V.V. Vaartland, op het gemeentehuis te Willebroek. Of op telefonische aanvraag: tel. 03/886.22.66. — Wd.

Eerste dagjestoeristen in Willebroek

WILLEBROEK — Tussen 1 juni en 15 augustus 1986 zijn door de VVV-Vaartland dagtrips gepland in Willebroek. Een vrouwelijk gezelschap uit Wilrijk kon de vooropgestelde datum niet afwachten, de dames kwamen meer dan twee maanden voor de opening van het toeristisch seizoen.

O.l.v. mevr. verbeeck kwam „De Zilveren Passer” naar de vaartgemeente waar zij door schepen van toerisme Van de Venne ter hoogte van de St.-Niklaaskerk werden begroet.

Schepen Van de Venne, ook voorzitter van de VVV-Vaartland, was verheugd de dames van „De Zilveren Passer” als eerste groep te mogen ontvangen. Aan de slogan „Willebroek onbewoonbaar” heeft de vereniging zich niet gestoord. „en geloof mij”, zei de schepen, „u wordt begroet door drie gezonde mensen”. M. Van de Venne zei dat de nog jonge VVV-Vaartland, die pas 14 maanden geleden van start ging, al heel wat op haar actief heeft. Door de dagtrips voor groepen wil Willebroek laten zien.

Hij vertelde dat Willebroek dit jaar met een stadje in de provincie Luxemburg zal verbreed-

ren, waarmee hij de dames een aangename dag toewenste en de hoop uitsprak hen later in het groene gedeelte van Willebroek terug te kunnen zien.

Goed onthaald

De eerste dagjesmensen werden in Willebroek begeleid door Staf Rochtus en Karel De Decker. Na een bezoek aan de St.-Niklaaskerk werd bij een kop koffie het Broekventje verorberd. Het Broekwerijmuseum werd voorgesteld door Louis Schurmans en na het middagmaal stelde de men richting Blaasveld. In het museum van Herman De Cuyper werd een kunstzinnig georiënteerd publiek goed voorgelicht door conservator Chris De Cuyper.

De dagtrip werd door alle dames lovend onthaald. Lovende kritieken en zowel toeristen als organisatoren waren tevreden. De drie in Willebroek voorziene dagtrips kunnen beleefd worden aan democratische prijzen. De prijs varieert voor trip 1 van 345 tot 490 fr. per persoon; voor trip 2 en 3 van 295 tot 440 fr. per persoon. Inbegrepen een dag-gids.

De folder „Dagtrips voor groepen in Willebroek” is gratis verkrijgbaar aan het bureau VVV-Vaartland op het gemeentehuis. Ook telefonisch via tel. 03-886.22.66. M.W.

Het Volk 19.3.1986

Het Laatste Nieuws 14.2.1986



Belangstelling voor de Sint-Niklaaskerk (mew).

V.V.V. ontvangt eerste Groep voor «Dagtrip doorheen het Vaartland»

De allereerste dagtrip voor groepen in Willebroek, georganiseerd door de plaatselijke V.V.V. Vaartland, zit er op. En nog wel buiten het normale seizoen, vermits de trips van 1 juni tot 15 augustus 1986 zijn voorzien. Een vrouwelijk gezelschap, bestaande uit 29 dames aangesloten bij de vereniging «De Zilveren Passer» uit Wilrijk, en dat onder leiding van mevrouw Verbeeck per autocar naar Willebroek was gekomen, werd er op dinsdag 11 maart even vóór 10 uur, door schepen van toerisme, Marc Van de Venne, ter hoogte van de monumentale Sint-Niklaaskerk ontvangen.

Toch gezonde mensen
Schepen Van de Venne, die ook voorzitter van de V.V.V.-Vaartland is, voelde zich vooral verheugd omwille van het feit dat deze dames, ondanks de negatieve benadering in peï's en T.V., én ondanks de slogan «Willebroek onbewoonbaar», toch naar de kanaalgemeente waren gekomen waar ze door wat hij noemde «gezonde mensen» werden ontvangen en verwelkomd. Hij zei dat de nog jonge V.V.V. Vaartland, die pas 14 maanden geleden van start ging, al een en ander op haar aktief heeft en ondermeer via de «Dagtrips voor Groepen», de dagjesmensen het 'echte' Willebroek wil laten zien. Hij vertelde dat Willebroek dit jaar nog met een stadje in de provincie Luxemburg

zal verbroederen, waarna hij de dames van de «Gulden Passer» een aangename dag ter plekke toewenste en de hoop uitsprak hen later in het groene gedeelte van Willebroek te kunnen terugzien.

De dagtrip

Schepen Van de Venne stelde daarop Staf Rochtus voor, lid van de Raad van Beheer van de V.V.V. Vaartland en afgevaardigde van Vakantiegeoegeens Vaartland, die als gids de ganse dag bij het gezelschap zou verblijven, alsmede Karel De Decker, sekretaris en drijvende kracht van de plaatselijke V.V.V., die vlak daarop het korte bezoek aan de Sint-Niklaaskerk kommentarieerde.

Van daaruit ging het naar d'Oude Baronie, waar van een lekkere koffie met het lokale streekgerecht «het Broekventje» kon worden genoten. In het Brouwerijmuseum was er een diaprojektie, alsmede een rondleiding met kommentaar door konservator Louis Schurmans. Na het middagmaal in d'Oude Baronie, werd er naar Blaasveld gestevend, waar konservator Chris De Cuyper, met meer dan een tikkeltje fierheid, het Museum Herman De Cuyper voorstelde aan het kunstvol georiënteerde gezelschap. Al bij al een goede start voor deze door V.V.V. Vaartland georganiseerde

«Dagtrips voor Groepen in Willebroek». Het feit dat tijdens deze zonovergoten dag, vlak voor de komende lente, zowel de inrichters als de bezoekers «gelukkig» waren met de goeie afloop van deze allereerste trip, krijgt kortelings een staartje. Immers werden door twee dames uit dit gezelschap, nu reeds nieuwe afspraken gemaakt in groepsverband, evenwel met andere groepen waarin zij ook bedrijvig zijn. Dit bewijst toch dat de V.V.V. Vaartland ergens in de goeie richting zit. Volledigheidshalve dient nog gezegd dat de V.V.V. Vaartland van 1 juni tot en met 15 augustus, 3 dagtrips voor groepen voorziet, waarvan de prijzen zeer democratisch zijn gehouden. Deze trips door Willebroek omvatten: een kop koffie met Broekventje bij aankomst, het middagmaal, het bezoek aan de betrokken muzea en de diensten van de gids gedurende de ganse dag. De prijzen variëren van Trip 1 van 345 tot 490 fr. per persoon; voor Trip 2 en 3 van 295 tot 440 fr. per persoon.

De folder «Dagtrips voor Groepen te Willebroek» is gratis verkrijgbaar op het bureel van de V.V.V. Vaartland, gemeentehuis van Willebroek. Ook na telefonische aanvraag via het nummer 03/886.22.66.

mew



Uit Wilrijk kwam de eerste groep dagjesmensen.

Willebroek opende toeristisch seizoen

De dagtrips door VVV-Vaartland te Willebroek voorzien zijn gepland tussen 1 juni en 15 augustus 1986. Een vrouwelijk gezelschap dat bestond uit 29 dames kon echter de vooropgestelde datum niet afwachten, zij kwamen meer dan 2 maanden voor de opening naar Willebroek afgezakt. O.l.v. mevr. Verbeeck kwam de vereniging «De Zilveren Passer» uit Wilrijk naar Willebroek waar zij door schepen van toerisme Marc Van De Venne ter hoogte van de St.Niklaaskerk werden begroet.

Het echte Willebroek

Schepen Van De Venne tegelijk voorzitter van de VVV-Vaartland was verheugd de dames van «De Zilveren Passer» als eerste groep te mogen ontvangen. Ondanks de slogan «Willebroek onbewoonbaar» heeft de vereniging daar zich niet aan gestoord, geloof mij zei de schepen, U wordt begroet door drie gezonde mensen. M. Van De Venne zei dat de nog jonge VVV-Vaartland, die pas 14 maanden geleden van start ging, al heel wat op haar actief heeft. Door de dagtrips voor groepen wil men de dagjesmensen het echte Willebroek laten zien. Hij vertelde dat Willebroek dit jaar een stadje in de provincie Luxemburg zal verbreederen, waarna hij de dames van «De Zilveren Passer» een aangename dag toewenste en de hoop uitsprak hen later in het groene gedeelte van Willebroek te kunnen terugzien.

Tevreden

De eerste dagjesmensen te Willebroek werden begeleid door Staf Rochtus, lid van de raad van beheer van de VVV-Vaartland en afgevaardigde van Vakantiegenoegens Vaartland, en door Karel De Decker, sekretaris en de drijvende kracht van de plaatselijke

VVV. Na een bezoek aan de St.Niklaaskerk ging naar D'Oude Baronie waar het Broekventje werd gegeten bij een kop koffie. Het Brouwerijmuseum was de volgende halte en hier zorgde conservator Louis Schurmans voor de kommentaar. Na het middagmaal in d'Oude Baronie stevende men richting Blaasveld waar Chris De Cuyper als konservator van het museum Herman De Cuyper de rondleiding deed. Het kunstvol georiënteerd publiek genoot van dit uniek museum. Op het einde van de dag werd naar eenieders menig gevraagd, alleen lovende kritiek. Willebroek is veel mooier dan men het altijd voorstelt was het algemeen komintenaar. Samen met de bezoekers waren de organisatoren tevreden, de allereerste dagtrip werd goed onthaald. Ter herinnering, de drie voorziene dagtrips in het Willebroekse gaan allen met een gids en zijn aan democratische prijzen. Zij variëren van trip 1 van 345 tot 490 Fr. per persoon, voor trip 2 en 3 van 295 tot 440 fr. per persoon. De folder «Dagtrips voor groepen in Willebroek» is gratis verkrijgbaar op het bureel van de VVV-Vaartland ten gemeentehuize. Ook telefonisch via het nr. 03.886 22 66

Dagtoerisme te Willebroek

g.n.f. 7/4/86

Willebroek bezit enkele toeristische troeven die belist een daguitstapje waard zijn. De watersportbaan Hazewinkel, natuurpark het Broek en het Fort van Breendonk zijn dagelijks toegankelijk. Het brouwerijmuseum en het museum Herman De Cuyper kan men tijdens de weekeinds bezoeken.

De watersportbaan geraakte vooral gekend door de wereldkampioenschappen die er vorig jaar plaats hadden. Men kan de watersportbaan best bereiken lands het centrum van de deelgemeente Heindonk. Er is steeds heel wat bedrijvigheid door de talrijke sportkampen die er plaats hebben.

Naast de watersportbaan Hazewinkel bevindt zich het natuurpark het Broek. Dit uniek laagveengebied is een paradijs voor natuurliefhebbers en wandelaars. Er zijn meerdere aangelegde wandelpaden. Er is visgelegheid en in het centrum bevindt zich het museum Scheyvaert.

Het Fort van Breendonk is een indrukwekkende getuige van de twee wereldoorlogen. Het is dagelijks toegankelijk van 9 tot 17 u. en de toegangsprijs bedraagt 70 fr. Hieraan moet zeker een

bezoek aan het Jacques Ochsmuseum gekoppeld worden. Dit bevindt zich in de gemeentelijke openbare bibliotheek, Schoolweg 1a. Die is vrij toegankelijk op weekdagen van 10 tot 12 en van 14 tot 20 u. Het museum bevat aangrijpende tekeningen van Ochs die op het Fort van Breendonk gevangene was.

Het brouwerijmuseum bevat allerlei alaaam van de brouwers en rijke verzamelingen. Het museum bevindt zich Stationsstraat 3 en is elke eerste zondag van de maand vrij toegankelijk. Het is na schriftelijke afspraak ook op andere dagen toegankelijk voor groepen.

Museum De Cuyper

Het museum De Cuyper is de jongste aanwinst voor toeristisch Willebroek. Het bevindt zich Mechelsesteenweg 249 te Blaasveld. Het werd in 1984 opengesteld naar aanleiding van de 80ste verjaardag van de beeldhouwer. Het bevat ruim 150 beelden van de kunstenaar en werd onlangs nog uitgebreid met een 50-tal tekeningen. Dit museum is tijdens de weekeinds toegankelijk ofwel op afspraak voor groepen.

Voor folders en uitgebreide informatie kan men uiteraard steeds op de toeristische dienst in het gemeentehuis terecht.

VERLOF THUIS MOGELIJK!

- Dan hebben wij voor U een keuze van zeer deskundig uitgestippelde fietsroutes in het verbond. Met name: het broekpad (41 km), het aspergepad, het Dijlepad. Hierover bestaat zelfs een zeer mooie brochure in kleurendruk. Dus, boekje kopen (25 fr.), fietsen in orde en op een toch wel te verwachten mooie dag knapzak gemaakt en de fiets op. Best goed voor een viertal vakantiedagen.

- Pas gestart maar reeds zeer populair zijn de boottochtjes die men kan maken vanuit de jachthaven te Klein-Willebroek. Niet duur, slechts 200 fr. per persoon.

- Nog niet zolang geopend maar zeker de moeite is een bezoek aan het Museum Herman De Cuyper te Blaasveld. Hiervoor moet je toch een paar uur voorzien en er rekening mee houden dat dit bezoek enkel op zaterdag en zondag mogelijk is tenzij dat je met een groep zou komen dan kan het, na afspraak ook in de week.

- Kijk, de geschiedenis van het bier (ook sociaal) ons gebracht op bierkaartjes en ook alle mogelijke attributen die voor het brouwen noodzakelijk waren zijn te bezichtigen in het brouwerijmuseum te Willebroek.

- Het fort van Breendonk dat jaarlijks zo'n 60.000 bezoekers over de vloer krijgt is misschien ook nog een hapje voor dit verlof.

- Een bezoek aan het Blaasvelds-broek. Prachtig, met zijn zeer mooie uitgestippelde wandelpaden en talrijke visvijvers en zijn aangrenzende internationale watersportbaan Hazewinkel zijn zeer zeker ook goed voor een dagje uit.

- Mocht U intussen honger gekregen hebben vraag dan vlug de lijst van de toeristvriendelijke restaurants op het VVV Vaartlandkantoor waar je natuurlijk nog veel meer ontspanningsinfo kan bekomen.

Adres: V.V.V. Vaartland

Gemeentehuis Willebroek
2660 WILLEBROEK
t.a.v. Karel De Dekker
Tel: 03/886.22.66.

Heppie Piepel
Vakantiegenoegens
juni 1986

Gazet van Antwerpen
7.4.1986



Betty Mellaerts had smaak in de «Willebroekse schep» (emgee)

V.V.V. Vaartland op het Vakantiesalon te Brussel

De nog jonge V.V.V. Vaartland - pas 14 maanden oud... - heeft tijdens het voorbije Vakantiesalon op de Heizel te Brussel, propaganda gemaakt voor de toeristische attractiepolen die Willebroek telt, met name Het Broek van Blaasveld, BSC Hazewinkel te Heindonk, het Willebroeks Brouwerijmuseum, het Museum Herman De Cuyper te Blaasveld en het Fort van Breendonk.

De V.V.V. Vaartland, samen met de Dienst voor Toerisme van de Stad Mechelen, had dit keer een veel kleinere stand. Van de allereerste bedoeling om net als verleden jaar, in de veel ruimere stand van de Streek-V.V.V. Heerlijkheid Mechelen aanwezig te zijn, diende te worden afgestapt, nadat vanuit Mechelen alle bruggen waren opgeblazen.

Slechts nadat een participatie in de stand van de Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen (T.F.P.A.) kon worden doorgedrukt, was het weer aanwezig zijn van de V.V.V. Vaartland op het Vakantiesalon een feit, zij het, in vergelijking met 1985, met een veel kleinere stand, wat inhield dat er minder

contact was met het publiek, wat in wezen de voornaamste bedoeling was.

Bij de folders die werden uitgereikt, was er deze van de «Dagtrips voor groepen in Willebroek», waarvoor er veel belangstelling was.

Grote dag voor de V.V.V. Vaartland was donderdag 20 maart, toen Albert Vermeeren, lid van de raad van beheer van de Willebroekse V.V.V., de Willebroekse Schep aan meer dan 1.000 voorbijgangers liet proeven. De daarbijhorende commentaar onder de vorm van een foldertje, werd door Gary Mantiërs verstrekt.

Onder de proevers was er éne Paul Jacobs, BRT-producer en Betty Mellaerts, van «Het Vermoeden» en «Kunstzaken» (Vlaamse Televisie), die de Wille-

broekse Schep héél lekker vond.

Al met al zal worden aangedrongen opdat de expo-ruimte die nodig is, er in 1987 weer komt. Het Willebroekse Vaartland heeft te veel toeristische attractiepolen in petto, waarvan het gebruik moet maken, op het ogenblik dat ze de kans krijgt deze te exploiteren, wat ondermeer via de nationale zender van de B.R.T. regelmatig gebeurt.

Tijdens de komende dagen worden er in het programma «Gewoon Weg» twee interviews uitgezonden, die door Annemie Peeters van Karel De Decker, sekretaris van de V.V.V. Vaartland, in de BRT-studio op het Vakantiesalon werden afggenomen. Het eerste handelt over de Boottochtjes op de Willebroekse vaart. Het andere over het Hoevepad te Tisselt, dat op zaterdag 14 juni wordt ingewandeld.

emgee

V.V.V.

Vaartland aktief!

DAGTRIPS VOOR GROEPEN IN WILLEBROEK

Programma: Trip 1 (Willebroek)

10 u.:

Ontvangst te Willebroek, ter hoogte van de Sint-Niklaaskerk. Parkeergelegenheid op de Groene Laan, te bereiken via de Torenstraat, waarna U in een stemmig restaurant een kopje koffie en een Broekventje (streekgerecht) zal worden aangeboden, na verwelkoming door onze gids.

10 u. 30 tot 12 u. 30:

Bezoek aan het Brouwerijmuseum, dat tot een volwaardige confrontatie met «hoe het vroeger was» werd uitgebouwd. Het heeft een hoppekamertje, dat als een intiem pleisterplaatsje werd ingericht, en een heuse dorpskerk, met cafés en spelletjes van toen.

13 tot 14 u. 30: middagmaal

Menu A: Willebroekse Schep met boterhammen of frieten en een pintje bier.

Menu B: Vaartlandse koffietafel bestaande uit koffie, spek met eieren met boerebrood, en een pannenkoek met bruine suiker.

Menu C: Toeristenmenu, bestaande uit bier of frisdrank; koud voorgerecht; hoofdschotel bestaande uit gebrad met aardappelen en groenten of een halve kip met frieten en sla; als dessert ijskrem of gebak.

15 u.:

Bezoek aan het Fort van Breendonk, dat als concentratiekamp geschiedenis heeft gemaakt. Het herinnert aan de tragische gebeurtenissen die er tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgehad.

Om 17 u. eindigt deze dagtrip.

Trip 2 (enkel op woensdag)

10 u.: zie trip 1.

10 u. 30 tot 12 u.:

Bezoek aan de vermaarde woensdagmarkt, die reeds in de 18e eeuw gekend was.

12 u. 30 tot 14 u.: middagmaal.

Zie trip 1.

14 u. 15 tot 17 u. 15:

Bezoek aan Het Broek van Blaasveld en eventueel ook aan RSC Hazewinkel dat vlakbij ligt. Het Broek is een gevarieerd landschap bestaande uit bossen, weiden, velden, hagen, bomen en sloten, met hoge wetenschappelijke waarde, dat verpozing biedt aan een zeer breed publiek.

Trip 3 (Blaasveld)

10 u.:

Ontvangst te Blaasveld. Parkeergelegenheid aan de kerk. Na verwelkoming door onze gids wordt U een kopje koffie en een Broekventje aangeboden.

10 u. 30 tot 12 u.:

Bezoek aan Museum Herman De Cuyper, dat 150 beelden en tal van tekeningen van de kunstenaar bevat, die sinds november 1984, in de unieke omgeving waar ze ontstonden, te kijk worden gesteld.

12 u. 30 tot 14 u.: middagmaal.

Zie trip 1.

14 u. 15 tot 17 u. 15:

Zie trip 2.

Attentie: gids enkel tot 15 augustus e.k.

Prijs

Trip 1

Met menu A: 430 F

Met menu B: 345 F.

Met menu C: 490 F.

In bovenvermelde prijzen zijn begrepen:

- Koffie en Broekventje bij aankomst
- bezoek aan de betrokken musea
- de gehele dag een gids als begeleider.

Trip 2 en 3

Met menu A: 380 F.

Met menu B: 295 F.

Met menu C: 440 F.

In bovenvermelde prijzen zijn inbegrepen:

- koffie en Broekventje bij aankomst
- de gehele dag een gids als begeleider.

Praktische informatie

- Reserveringen geschieden bij voorkeur drie weken op voorhand
- De betaling moet uiterlijk acht dagen vooraf geschieden op rekening 068-2008337-76 t.a.v. de V.V.V. Vaartland te Willebroek
- De groep wordt steeds begeleid door een gids
- Het arrangement is geschikt voor groepen vanaf tenminste 20 personen.

Reservering

V.V.V. Vaartland

Gemeentehuis

2660 Willebroek

Tel. (03) 886 22 66.

(Schriftelijke bevestiging wordt uiteraard vereist).

Het Boerenfront 5.6.1986

Eerste dagjesmensen bezochten Willebroek

L.N. 5 | 6 | 86

Schepen voor toerisme en leefmilieu Marc Van de Venne verwelkomde de dames van « De Gulden Passer » uit Antwerpen die als eerste groepering een dagtrip voor groepen in Willebroek maakten.

Schepen Marc Van de Venne prees zich gelukkig dat de dames, ondanks de slogan « Willebroek Onbewoonbaar », toch naar Willebroek waren gekomen. Hij zei dat de nog jonge VVV Vaartland, die pas 14 maanden geleden van start ging, toch al een ander op haar actief heeft staan. Ondermeer met de « Dagtrips voor groepen » wil men dagjesmensen met het echte Willebroek laten kennismaken. Hij vertelde dat Willebroek dit jaar met een stadje in de provincie Luxemburg zal verbroederen en dat er ondermeer, van Klein-Willebroek uit, boottochtjes op de vaart worden belegd.

Staf Rochtus, lid van de raad van beheer van de VVV Vaartland, bleef de hele dag als gids bij het gezelschap, waarna Karel De Decker, secretaris van de plaatselijke VVV, het bezoek aan de St.-Niklaaskerk commentarieerde.

Daarop werd van een lekkere kop koffie met het lokale streekgerecht « het Broekventje » genoten. In het Brouwerijmuseum was er de diaprojectie en de rondleiding met commentaar door conservator Louis Schurmans. Na het middagmaal in een intiem eethuisje, werd in Blaasveld o.i.v. conservator



« Wij zijn drie gezonde mensen », zei schepen Marc Van de Venne tot de dames van « De Gulden Passer »... (Cwd)

Chris De Cuyper het Museum van beeldhouwer Herman De Cuyper bezocht.

De VVV Vaartland organiseert van 1 juni tot en met 15 augustus, drie dagtrips voor groepen in Willebroek aan zeer democratische

De folder « Dagtrips voor groepen in Willebroek » is gratis verkrijgbaar op het bureau van de VVV Vaartland op het gemeentehuis te Willebroek. Ook na telefonische aanvraag via het nr. 03/886.22.66. — Wd.

VVV Vaartland

De dynamische VVV Vaartland in Willebroek heeft twee initiatieven uitgewerkt, die tijdloos zijn, en dus naar willekeur kunnen worden aangeprepen, met name dagtrips en boottochten voor groepen. Geldigheidsduur : tot 15 augustus.

Wat de dagtrips aangaat, zijn er drie mogelijkheden, en naargelang u trip 1, 2 of 3 verkies, worden bezoeken gebracht aan het Brouwerijmuseum, Fort Van Breendonk, de vermaarde woensdagmarkt (uiteraard slechts op woensdag), natuurgebied Broek van Blaasveld en Museum Herman De Cuyper (150 beelden en tal van tekeningen).

's Middags worden de benen onder tafel gestoken voor één van de drie keuzemenu's, waaronder Willebroekse Schep met boterhammen of frieten en een biertje. De prijs, middagmaal inbegrepen, schommelt tussen 295 en 490 fr.

Zoals hoger vermeld, organiseert de VVV ook groepsboottochten. Voor 200 frank per persoon (a rato van 24 personen) kan men twee uur lang het Vaartland vanop het water bekijken. Ook met individuele bezoekers worden, als de boot vol is, geregeld dergelijke boottochtjes ondernomen. Geïnteresseerden nemen contact met de VVV Vaartland, Gemeentehuis in 2660 Willebroek, tel. (03) 886.22.66.

Goed om te weten : wie wil reserveren doet dit bij voorkeur drie weken (dagtrip) en twee weken (boottocht) op voorhand. De betalingen dienen uiterlijk acht dagen vooraf te geschieden op rekening 068-2008337-76 t.a.v. de VVV Vaartland in Willebroek. **BR**

Knack 18.6.1986

Het Laatste Nieuws 5.6.1986



NB
3/5/86

De „Green Witch”, een oude garnaalboot, biedt plaats aan groepen tot 24 personen. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot deze vorm van rustbrengende ontspanning. (foto Peeters)

Bier- en waterjaar in Vlaanderen

Nu ook boottochten in Willebroekse Vaartland

KLEIN-WILLEBROEK – Vlaanderen zit momenteel niet alleen volop in het bierjaar, ook het waterjaar is duidelijk aangebroken. Zopas werd op het Zeekanaal de eerste groepsboottocht door het Vaartland gevaren. Vertrekkend van het sas in Klein-Willebroek gaat de „Green Witch” een eind het Zeekanaal op, tot in de nabijheid van de nieuwe sluis in Zemst. De boottochten zijn gepland voor groepen van zowat 24 personen, maar de VVV Vaartland wil ook een aantal tochtjes voor individuele deelnemers inleggen.

Het zal al wel opgevallen zijn dat Vlaanderen momenteel een „Bierjaar” beleeft. Tal van recente gebeurtenissen bewijzen echter dat we meteen ook in een „waterjaar” zijn terechtgekomen. Her en der worden initiatieven genomen om de vele toeristen, die dit jaar de dure reizen naar warme landen niet kunnen betalen, ook te water op te vangen. Drie dagen nadat de toeristische boottochten op de Binnendijle in Mechelen werden ingevaren, startte de VVV Vaartland met een soortgelijk initiatief.

Het invaren van de route gebeurde in samenwerking met de „Rupel Yacht Club”. De Green Witch, waarmee de tochtjes worden verzekerd, is eigendom van RYAC-lid Petrus Dirickx. Zeker geen onbekende voor de Antwerpenaars, want als de „Boe-

renbakker van Berendrecht” heeft hij tot voor kort duizenden van hen geregeld van brood voorzien.

De boottochten vertrekken aan het zopas totaal gerestaureerde Sashuis van Klein-Willebroek, een prachtig gebouw uit 1608 dat volgend jaar het Binnenscheepvaartmuseum van het Vaartland zal huisvesten. Men kan meteen kennis maken met de drukte die de twee jachtclubs in deze oude arm van het kanaal hebben weten te brengen. Een initiatief waarbij aanvankelijk heel wat tegenstand uit de weg moest geruimd worden, maar dat nu al opmerkelijke resultaten begint op te leveren. Hier werd ook het zeilschip „Côte d’Or” gebouwd, waarmee Eric Taberly deelneemt aan een zeilwedstrijd rond de wereld.

Na de boottocht kunnen de deelnemers gebruik maken van wat er nabij het oude sas nog aan horeca is overgebleven: de Kleinwillebroekse herbergen 't Bruggeske en 'd Oude Vaart, destijds trekpleisters voor de wachtende binnenschippers, en het eethuis de Smulpaap. Wie de dag goed weet uit te kiezen, kan ook nadien terecht in het Veerhuis, waar nog steeds zeer originele Jazzconcerten staan geprogrammeerd. Zo kan men op een dag Bierjaar en Waterjaar combineren.

De bootreis voor een groep kost 4.800 fr. wat voor een groep van 24 personen op 200 fr. per deelnemer komt. Om ook enkelingen een kans te geven, wil de VVV Vaartland naargelang de aanvragen een aantal tochtjes voor individuele deelnemers en kleinere groepen programmeren. Alle groepen worden vergezeld door een gids, terwijl de schipper zeker in staat is om een zeer onderhoudend gesprek te voeren, steunend op zijn zeer gevarieerde levenservaring.

Er wordt gevaren van 1 juni tot 15 augustus, elke zondag om 14 u. en 16 u., op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 10 u., 13 u. 30 en 16 u. Reserveringen dienen bij voorkeur twee weken voordien te gebeuren. Voor meer informatie en inschrijvingen kan men terecht bij VVV Vaartland, Gemeentehuis, 2660 Willebroek, tel. 03-886.22.66. (TF)

Het Vaartland, een toeristische trekpleister

De boottochtjes op de Willebroekse vaart werden ingevaren door de persmensen. Dank zij de VVV-Vaartland werden deze tochtjes netjes uitgestippeld tussen Klein-Willebroek en Zemst.

Het vertrek en aankomst is voorzien te Klein-Willebroek. Het verstillde gehucht of het oude hart van het Vaartland. Men noemt het, het Bokrijk van het gewest omdat de vaart er zo schilderachtig is. De oude binnenschepen van vroeger, de bakskes, werden omgebouwd tot woonschuiten. Zij dobberen op de romantische vaargeul, ook al worden zij stilaan overtroffen door de vele yachten die er liggen. Het Sashuis van 1608, geklasseerd tot monument in 1945, is en blijft de trekpleister van Klein-Willebroek. Het kende zijn hoogtepunten als pleisterplaats voor de regeringspersonaliteiten die er in de zaal der sasmeester verbleven.

Museum

Het Sashuis bijna volledig gerestaureerd zal een nieuwe functie krijgen in de toekomst. De intentie bestaat er een museum onder te brengen met daarin de geschiedenis van de Willebroekse vaart. Ook het fietspad «Het Broekpad» zal in de nabije toekomst in Klein-Willebroek komen. Dit stukje Willebroek is nodig aan herwaardering toe, het kan mits een beetje goede wil van velen. De geplande boottochten tussen 1 juni en 15 augustus 1986 zullen daar zeker aan meehelpen.

Mogelijkheden

Een boottocht op de Willebroekse vaart behoort tot eenieders mogelijk-

heid. Ofwel in groepsverband of individueel, iedereen komt terecht. Het is een hele belevenis zo'n tocht tussen Klein-Willebroek en Zemst. Voor velen wordt het misschien een eerste contact vanop het water met Willebroek. Het centrum van het Vaartland, dat mooier is dan je denkt als men het groen wil bekijken.

Groepen of individuen nemen contact op met de VVV-Vaartland.

Programma

De boottochtjes in het Vaartland starten aan het Sasplein. Zij nemen twee uur in beslag. Via Klein-Willebroek gaat het over Willebroek, Tisselt, Kapelle op den Bos tot Zemst. Van daaruit stevent men terug naar de plaats van herkomst.

De tochten worden gedaan met de Green Witch (Groene heks). Het is een oude garnaalboot, een zeekotter die 65 jaar geleden als vissersboot Victorine een Oostendse rederij verliet. Hij heeft een lengte van 14 m en 4,5 m breed en een tonnemaat van 19,7. Hij loopt 7 knopen is ongeveer 12 km per uur. Tussen 1 juni en 15 augustus wordt gevaren, telkens op zondag om 14 en 16 u op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 10, 13.30 u en 16 u Per persoon betaalt men 200 fr. Groepen max. 24 personen betalen 4.800 fr. Reserveringen geschieden bij voorkeur twee weken op voorhand. De betaling moet uiterlijk acht dagen vooraf geschieden op rekening 068-2008337-76 t.a.v. de VVV-Vaartland te Willebroek. Elke groep wordt begeleid door een gids.

Reservering VVV-Vaartland Gemeentehuis 2660 Willebroek telefoon 03/886.22.66.



De Green Witch zal met dagjesmensen de Willebroekse vaart verkennen tot Zemst.

Klein-Brabant/Vaartland 8.5.1986

V.V.V. Vaartland organiseert boottochtjes

Dat Klein-Willebroek als plaats van vertrek werd gekozen voor de boottochtjes voor groepen die van 1 juni tot en met 15 augustus, door toedoen van de V.V.V.-Vaartland georganiseerd worden, is niet toevallig. Het is niet voor niets, als het verstilde gehucht dat tussen de Willebroekse vaart en de Rupel ligt, het oude hart van het Vaartland. Het is in wezen het Bokrijk van het gewest. De vaart is er schildersachtig en het intieme ging er nog niet teloor. De «bakskes», zoals de oude schippers hun woonschepen noemen, dobberen er in een haast romantische vaargeul, ook al worden die door de vele yachten die daar liggen, in aantal overtroffen. Op de achtergrond vlak tegenover de Rupel zien we het Sashuis van 1808 dat in 1945 als monument werd gerangschikt, ook al zal dit, eens de restauratiewerken achter de rug, een gloednieuwe functie krijgen, vermits de intentie bestaat er de «geschiedenis van de Willebroekse vaart» in onder te brengen.

Ook het fietspad «Het Broekpad» zal in de nabije toekomst in Klein-Willebroek, het kloppende hart van het Vaartland komen, dat mede daardoor aan de broodnodige herwaardering toe is, dank zij de honderden yachten die daar zullen meren, dank zij de wedstrijdboot Côte d'Or van de Franse oceaanvaarder Eric Tabarly, die er op 12 juli 1985 te water werd gelaten, en nu ook mede dank zij de VVV Vaartland, die er van 1 juni tot 15 augustus 1986 haar «Boottochtjes in het Vaartland» lanceert.

Ook individueel

Voor scholen, caféploegen, sportverenigingen, kulturele verenigingen, bejaarden op uitstap e.a. is een boottocht in het Vaartland een hele belevenis en een misschien wel eerste contact van op het water met Willebroek, centrum van het Vaartland. En als je dan, na een paar uur varen, een beetje dorstig bent, dan zijn er de Klein-Willebroekse kafeetjes, 't Bruggeske en d'Oude Vaart, om bij een lekker biertje na te kaarten, of om al smullend in eethuis De Smulpaap, van deze tocht alover de Vaartlandse wateren na te genieten. Er worden ook tochtjes voorzien voor hen die niet in groepsverband kunnen varen.

Geïnteresseerden voor zo'n uitje nemen best contact op met de VVV Vaartland, die elke maand, bij volle boot, aan 200 fr. per persoon met een bezetting van 24 man, een aantal van die tochtjes op de affiche zal plaatsen.

Met Petrus achter het stuur

De «Boottochtjes in het Vaartland» starten telkens aan het Sasplein te Klein-Willebroek, ter hoogte van Rupel-Marine van Joe Toris. Ze nemen een goeie twee uur in beslag. Ze brengen de dagjesmensen van Klein-Willebroek uit naar Zemst. Men ziet rechts de werf Composite Technology, waar op 12 juli 1985 het komposiet wedstrijd-yacht van Eric Tabarly te water werd gelaten. Een beetje verder, voorbij het afleidingskanaal van Willebroek naar Wintam, dat op 12 november 1922 voor de scheepvaart werd opengesteld, is het schrootverwerkend bedrijf Craenhals gevestigd. We zien een beetje verder links de Kraag, zijnde een overgebleven kreek van de dijkbreuk in 1567 en rechts, kasteel De Kraag. Eens de spoorwegbrug voorbij, die in 1869 voor 't eerst werd uitgeprobeerd, zien we rechts de Sint-Niklaaskerk, het Alfred Osthuis, alsmede de vrijheidsboom met links aan

de overkant de fabrieken Denaeayer.

Denaeyer Papier N.V. ontstond na de faling op 3 februari 1986. De papierproductie werd op 23 februari 1986 overgenomen door de Nederlandse Groep Gelders Papiergroep (voorheen Van Gelder Papier Bedrijven) uit Apeldoorn. Deze groep omvatte reeds 5 papierbedrijven: 4 in Nederland in 1 in Leuven. Hij is gespecialiseerd in schrijf- en drukpapier en coating met een jaaromzet van meer dan 3 miljard BF in 1985. Hij stelt 600 personeelsleden te werk.

De exploitatie van Denaeyer gebeurt onder een nieuw gestichte Belgische naamloze vennootschap, nl. Denaeyer Papier N.V. Het produktie-niveau bedraagt circa 25.000 ton per jaar, te fabriceren op 2 papierlijnen. Het produktieprogramma bestaat uit vooral technische papieren, waar onder het basispapier voor de zelfklevende etikettenindustrie en uit papieren voor flexibele verpakkingen. Het personeels-effektief bedraagt 250 en de verwachte jaaromzet 1,3 miljard BF. Aldus werd door de ineenstorting van het vroegere Denaeyer het meest rendabele produktieapparaat gered en werd de toekomst van 250 werknemers veilig gesteld.

DTI

De geschiedenis leert ons dat sinds 1878 de afdeling ketelbouw van de NV Denaeyer actief was als constructeur van verschillende soorten stoom- en warmwaterketels, voornamelijk dan in het gamma van middelgrote capaciteiten, hoofdzakelijk bestemd voor de industrie.

Op 1 juni 1984 werd de afdeling een juridische dochtermaatschappij onder de naam Denaeyer Thermal Industries NV, kortweg DTI genoemd. Deze maatschappij verschaftte werk aan 225 personeelsleden en realiseerde een zakencijfer van ca. 500 miljoen per jaar.

Alhoewel de ketelbouwactiviteiten de laatste 10 - 15 jaar steeds winstgevend waren werd DTI op 3 februari 1986 mee in de faling van de papierfabriek NV Denaeyer geleverd, om reden dat DTI bij de banken voor de papierfabriek borg stond.

Na de faling van NV Denaeyer werd er besloten tussen het Waalse Cockerill Mechanical Industries (51 t.h.) en de Vlaamse Regering (49 t.h.) om een nieuw bedrijf op te richten, met 100 miljoen als startkapitaal, onder de naam van New Denaeyer Thermal Industries, een autonoom «profit center» onder eigen beheer. Deze nieuwe firma zal de activiteiten van het vroegere DTI verderzetten te Willebroek en ging begin mei 1986 officieel van start met ca. 100 personeelsleden.

CMI is het belangrijkste bedrijf in België op gebied van energie produktie, geeft werk aan 2000 personeels-

leden en heeft een jaarlijkse omzet van ca. 8,562 miljard. Door de overname van DTI realiseert CMI een uitbreiding van haar productengamma en krijgt zij een commerciële en industriële grondslag in het Noorden van het land.

Het Gulden Vlies

Rechts zien we de herberg Het Gulden Vlies, waar in 1567 de ontmoeting heeft plaatsgehad tussen Willem van Oranje en Graaf van Egmont. De brug der zuchten, die wij nadien onderdoor varen, werd op 5 mei 1952 opengesteld. Een beetje verder, langs de oostelijke zijde van het kanaal, is men de huizen aan het slopen, zodat de vaart aldaar kan worden verbreed.

Even voorbij de ontmantelde dijk is de vaart breder dan elders. Het is de plaats waar zich tot in 1984 de sluis van Willebroek bevond. Die werd, samen met deze van Kapelle-op-den-Bos verwijderd, waardoor het waterpeil in het pand van Tisselt tot Zemst na uitgraving met 4,50 m. kon worden verlaagd.

G & G Internationaal

We zien G & G Internationaal, dat op 12 augustus 1875 werd opgericht, en begin der jaren zestig in de huidige gebouwen van start ging. Momenteel zijn daar ca. 300 arbeiders en 65 bedienden in dienst. De fabriek realiseert zware metaalkonstruktie voor de petroleum- en petrochemische nijverheid. Haar activiteiten kunnen worden verdeeld in:

- a) ketel- en plaatwerk, voornamelijk omvattende kolommen, reactoren, drums enz. voor raffinaderijen,
- b) offshore, waarvoor onderdelen voor boorplatformen worden geleverd, o.m. nodes,
- c) projecten, waarbij opslagreservoirs (tanks, sferen) ter plaatse worden gebouwd, volledige turnkey-projecten worden uitgevoerd (inclusief piping, instrumentatie, electriciteit, schildering, civiele werken, isolatie, enz.)



Met de Green Witch van Petrus het Vaartland in! (emgee)

We passeren de onvoltooide brug ter hoogte van de omleidingsbaan rond Willebroek, die nog altijd in aanbouw is. De baan gaat over de Willebroekse Vaart, via een brug waarvan de eerste 55 meter hoge pijlers klaar kwamen in augustus 1983. Het beweegbare bruggedeelte zal zich 9,5 meter boven het waterpeil bevinden.

Een beetje verder ligt de brug van Tisselt, in 1968 omgebouwd. Er is de Sint-Jan-Baptistkerk van 1751 en het verkleind kasteel van Baeckel.

Eternit

Uiteindelijk is er de Eternitfabriek die zich in 1925 op het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos vestigde, maar later expansie zocht.

De fabriek stelt 1600 arbeiders en 230 bedienden en kaders te werk. Ze produceert en verkoopt bouwmaterialen in vezelcement, beton en calciumsilikaat, die toegepast worden bij dakbedekking, gevelbekleding, binnenaferwerking van alle types van woningen, isolatie, brandbeveiliging, afvoerbuizen en persbuizen. De platenfabriek ligt te Kapelle-op-den-Bos en de buizenfabriek te Tisselt. De totale oppervlakte

bedraagt 80 ha. waarvan de helft onder dak.

De onderneming past continu haar produkten aan, aan de vraag van de markt, door het invoeren van verbeterde of totaal nieuwe technologieën.

Er werden, teneinde de produktiviteit van het concurrentievermogen van de onderneming te verbeteren, grote inspanning geleverd. Zo b.v. werd voor de nieuwe lay-out van de fabrieken, tijdens de voorbije 3 jaar 800 miljoen BF geïnvesteerd, om reden dat men de produktiviteit wil verbeteren en nieuwe technologieën wenst in te voeren, teneinde de gevolgen van de verbredingswerken aan de Willebroekse vaart te kunnen opvangen...

Eternit gelooft in de verdere bloei van de onderneming, dit voor wat de komende decennia betreft, wat zij dank zij haar produktiviteit, concurrentievermogen en technologische inspanningen met de daarbij-horende investeringen wenst te realiseren.

De Green Witch

De tochtjes gebeuren met de «Green Witch» (Groene Heks) die eigendom is van Ryac-lid Petrus Dirix. Het is een oude garnaalboot, een zoekotter in

feite, die 65 jaar geleden, als de vissersboot «Victorine» een Oostendse rederij verliet. Hij was erg geliefd in Oostende en omgeving. Hij werd in 1970 door de heer Torfs uit Rumst aangekocht die hem later aan Petrus Dirix overliet. Hij werd omgebouwd: de houten romp werd met plaat beslagen, terwijl het dek bovenaan licht gewijzigd werd, teneinde als plezierboot dienst te kunnen doen.

De Green Witch heeft een lengte van 14 en een breedte van 4,5 m. Hij heeft tonnemaat 19,7 en loopt 7 knopen per uur (± 12 km.) met een bemanning van 3 man. Een schaalmodel van de Green Witch bevindt zich in het Visserijmuseum van Koksijde.

Wie alles wil weten de de Green Witch onder zich wil voelen, kan dit van 1 juni tot en met 15 augustus, tijdens een van de vele tochtjes die door de V.V.V. Vaartland worden belegd. Wil je nog meer weten: bel dan eens naar het infobureau op het gemeentehuis van Willebroek (tel. 03-886.22.66) of haal aldaar de folder op die gratis ter beschikking ligt.

Karel De Decker

ons klein-brabant - 16.5.1986

Met de «Green witch» langs het Willebroekse Zeekanaal

Wie het op het land voor bekeken houdt, kan van 1 juni tot 15 augustus met de «Green witch» het Willebroekse Vaartland vanop het water ontdekken. De «Green witch» is een 65-jaar oude zeekotter die aanvankelijk in Oostende voor de garnaalvangst werd ingezet, maar nu aan groepen tot 24 personen plaats biedt om het zeekanaal van het idyllische Klein-Willebroek tot Zemst te doorkruisen. Een belevenis voor wie het meemaakt, een eerste experiment voor de nog vrij jonge VVV-Vaartland die het initiatief in samenwerking met de Rupelyachtclub (Ryac) en schipper Petrus Dirickx uitwerkte.

Het gehucht Klein-Willebroek aan een zijarm van het zeekanaal en aanleunend aan de Rupel, moet dé troef worden voor het Vaartlandtoerisme. Met de tientallen dobberende woonschuiten en jachten op de afgesloten kanaalarm, het rustige dorpje rondom en het zopas gerestaureerde Sashuis dat als «kanaalmuseum» zal uitgebouwd worden, heeft het gehucht alles in zich om dat waar te maken. Helaas haalde Klein-Willebroek méér het nieuws omwille van het niet aflatende protest van de bewoners tegen de reukhinder en de luchtverontreiniging die het nabij gelegen chemische bedrijf Ecased met zich mee brengt. Ecased zou zich verbonden hebben om daar nog dit jaar aan te sleutelen om via aanpassingen de hinderlijke uitstoot te beperken. Afwachten dus.

Langs het Zeekanaal wordt het snel duidelijk dat de industrie van oudsher in het Willebroekse een belangrijke plaats inneemt. De «Green witch» stoomt langs de kades van de scheepswerf Composite Technology waar verleden jaar het wedstrijdjacht «Côte d'Or» werd tewater gelaten, een schrootbedrijf, de 125-jaar oude papierfabriek Denaeyer en het vrijwel even oude metaalbedrijf G & G International dat destijds tekende voor de constructie van wat zowat het «kenmerk» van Willebroek werd, de meer dan 40 meter hoge brug over het kanaal.

Historisch biedt de rondvaart een zicht op het kasteel De Kraag, het Alfred Osthuis, de uit 1182 daterende St.-Niklaaskerk, de herberg Het Gulden Vlies waar tussen Willem van Oranje en de Graaf van Egmont de bekende groet «Vaarwel, prins zonder land. Vaarwel, graaf zonder hoofd» werd gewisseld, de deelgemeente Tisselt waar enkel de Sint Jan Baptist de slopershamer kon ontwijken toen tien jaar terug het kanaal verbreed werd. De VVV-Vaartland wil de boottochtjes in de zomermaanden dagelijks (behalve woensdag) inleggen voor groepen, met vertrek te 10, 13u.30 en 16u. Op een aantal tochten zullen ook individuele personen kunnen intekenen. De prijs : 200 fr. per persoon of 4800 fr. per groep. Een gids is in de prijs inbegrepen. Reserveren kan bij de VVV-Vaartland op het Willebroekse gemeentehuis (03/886.22.66), liefst twee weken vooraf. — JVR

Het Laatste Nieuws 3.5.1986

Uitzonderlijk toegankelijk in het Vaartland

De VVV Vaartland doet net zoals verleden jaar mee aan de aktie «Antwerpen Opendeurprovincie», waarbij ze het mogelijk maakt monumenten of curiosa, die gewoonlijk niet of slechts sporadisch kunnen bezocht worden, gedurende één dag open te stellen voor het publiek.

De VVV Vaartland houdt op de hoek van de Zegehet dit keer bij twee attractiepolen, nl. het Brouwerijmuseum, Stationsstraat 3 te Willebroek, dat op zondag 1 juni van 10 tot 18 u. toegankelijk zal zijn.

Het Brouwerijmuseum dat sedert 1973, naar een idee van konservator Louis Schurmans, tot en volwaardige konfrontatie met «hoe het vroeger was» werd uitgebouwd, bezit naast de vrij

rijke verzameling brouwerij alaaam, honderden bierglazen en meer dan 15.000 netjes geordende biersfles-etiketten. Het heeft een hoppezoldertje, dat als een intiem pleisterplaatsje werd ingericht, en een heuse dorpsheerberg, met cafés-pelen van toen.

Tweede evenement is de watertoren die verleden jaar goed was voor meer dan 900 bezoekers tijdens de beide opendeurdagen. De watertoren, die gelegen is

op de hoek van de Zegestraat en de Kapellenboslaan, is 59 m. hoog. Hij heeft een inhoud van 730 m³. De waterbedeling, die vroeger via de regenput of de nabijgelegen vaart gebeurde, ving aan in mei 1951, onder het bestuur van burgemeester Gaston Fromont, nadat deze op 16 december 1949 de eerste steen van de watertoren had gelegd.

Er worden, door toedoen van de VVV Vaartland, i.s.m. Kultuur- en Sportvereniging 't Pleintje, geleide bezoeken aan de watertoren belegd op zondag 8 juni van 10 tot 18 u. Tijdens deze geleide bezoeken krijgt men inzicht in de werking van de watertoren en helemaal bovenaan een breed uitzicht over de streek. Bij mooi weder kan zelfs de Mechelse St.-Romhoutstoren worden gezien.

K.D.D.



De rijke verzameling bierglazen in het Brouwerijmuseum zal weer veel bekijks krijgen (emgee)

Ons Klein-Brabant 30.5.1986

Boeiend uitstapje voor dagjesmensen

Twee uur varen tussen Klein-Willebroek en Zemst

Zin in een boottochtje op de Willebroekse vaart? Dat kan voortaan geregeld worden. Op 1 juni pakt de VVV Vaartland uit met een nieuw initiatief: aan boord van een plezierboot kan men de omgeving vanaf de waterkant bekijken.

De uitstapjes beginnen aan het Sashuis in Klein-Willebroek en lopen via Tisselt en Kapellen-op-den-Bos naar Zemst, waar rechtsomkeer wordt gemaakt. De trip duurt zowat 2 uur.

Het initiatief richt zich in eerste instantie tot groepen. Voor scholen, sport- of kultuurverenigingen, bejaarden op uitstap, enz. is deze 'Vaartland-route' zeker een belevenis. Maar ook mensen die niet in groepsverband kunnen varen, hoeven de tocht niet te missen. Er worden tijdens de zomermaanden voor 'individuele' een paar rondvaarten op de affiche geplaatst tegen 200 fr. per deelnemer.

De boot Green Witch (groene heks) biedt plaats aan 24 personen. Ze heeft een lengte van 14 meter, een breedte van 4,50 m en loopt 7 knopen per uur, dit is ongeveer 12 km. Het betreft in feite een oude garnaalboot, die 65 jaar geleden de Oostendse rederij verliet en jarenlang geliefd was aan de kust.

In 1970 werd het scheepje aangekocht door de h. Torfs uit Rumst, later door Petrus Dirickx. Deze liet het vaartuig ombouwen tot een plezierboot.

Er zijn onderweg heel wat bezienswaardigheden te bekijken. Het Sashuis van Klein-Willebroek, waar de afvaarten plaatsgrijpen, is al een monu-



De Green Witch voor anker te Klein-Willebroek.

ment op zich. Maar ook tijdens de tocht zelf volgen de curiosa elkaar op. Er is o.m. het kasteel De Kraag, het Alfred Osthuis, de herberg Het Gulden Vlies (waar in 1567 de ontmoeting plaats had tussen Willem van Oranje en Graaf van Egmont, die er de historische woorden «Vaarwel, prins zonder land», «Vaarwel, graaf zonder hoofd» wisselden) en de Sint-Jan Baptistkerk.

De omgeving is veel mooier dan men doorgaans denkt. Klein-Willebroek, gelegen tussen de Willebroekse Vaart en de Ruppel, tegenover de gemeente Boom, is zowat het Bokrijk van het gewest, een stil geworden gehucht vol herinneringen aan vroeger. De 'bakskes', zoals de oude binnenschippers hun

woonschepen noemen, dobberen er naast de romantische vaargeul. Vandaag de dag wordt hun aantal echter overtroffen door de vele jachten die er liggen.

Afvaarten

Er wordt gevaren tussen 1 juni en 15 augustus: op zondag om 14 en 16 uur; op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, en zaterdag om 10, 13.30 en 16 uur.

De groepen, maximaal 24 personen, worden steeds begeleid door een gids. Voor individuele deelnemers worden er een aantal tochtjes ingelegd, naargelang de vraag. Alle inlichtingen over deze mooie en interessante trip bij VVV Vaartland, Gemeentehuis, 2660 Willebroek, tel. (03) 886 22 66.

Met de Groene Heks door Willebroek

Boottochten op de Vaart

WILLEBROEK — Boottochten op onze rivieren en kanalen beginnen erg in trek te raken. Zo heeft de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Vaartland nu het initiatief genomen om boottochten te organiseren op de Willebroekse Vaart. Die tocht brengt de toerist van noord naar zuid doorheen de ganse gemeente.

Het vertrek van de boottocht is gesitueerd in Klein-Willebroek, het idyllisch dorpje dat enkele maanden geleden zo plots in het nieuws kwam wegens de zware milieuvervuiling door enkele industrievestigingen. De VVV-Vaartland is er echter van overtuigd dat zonder die milieuproblematiek Klein-Willebroek een levend Bokrijk kan worden en daar moeten de boottochten op de Willebroekse Vaart een eerste aanzet toe worden.

Côte d'Or

Klein-Willebroek ligt aan een oude en thans afgesneden arm van het Zeekanaal en werd daardoor het uitgelezen ood voor een jachthaven. Daar is trouwens ook Amtex gevestigd, de scheepswerf waar de befaamde „Côte d'Or” van de Franse zeiler Eric Tabarly werd gebouwd. Wie aan de boottocht deelneemt krijgt trouwens een goed overzicht van de Willebroekse industrie. Een (toeristische?) blikvanger is zeker de vestiging van het bedrijf Ased-Ecased, dat verantwoordelijk werd gesteld voor de milieuproblemen in Klein-Willebroek.

In Klein-Willebroek wordt trouwens geen moeite gespaard om het toeristisch aanbod te verruimen. Men wil er in de toekomst ook een permanente tentoonstelling opbouwen over de geschiedenis van de Willebroekse Vaart. Die tentoonstelling zou dan worden ondergebracht in het Sashuis, dat dateert van 1608 en geklasseerd werd in 1945. Het Sashuis, dat herinnert aan de Kroaten die in 1567 als Spaanse huurtroepen er een vestiging bouwden, moet echter eerste gerestaureerd worden.

Een andere toeristische troef van Klein-Willebroek moet het fietspad „Het Broekpad” worden.

Willem van Oranje

Langs de Willebroekse Vaart krijgt de toerist heelwat informatie over de geschiedenis van de gemeente, met het schrootverwerkend bedrijf Craenhals, het kasteel De Kraag, het Alfred Osthuis, de herwaarderingsgebieden rond de oude

Willebroekse brouwerijen, de Sint-Niklaaskerk, de Vrijheidsboom, de herberg Het Gulden Vlies (waar Willem van Oranje en de Graaf van Egmont elkaar in 1567 ontmoetten), de Kraag (een overblijvende kreek van de dijkbreuk in 1569), de fabriek Denaeyer Papier, G&G International, de brug van Tisselt, de Sint-Jan Baptistkerk en het kasteel van Baeckelmans.

Maar ook de jongste evoluties van het verkeer op de Willebroekse Vaart ontplooiën zich voor de ogen van de toerist. Zo is er de Willebroekse Brug der Zuchten, die 30 tot 40 maal per dag wordt opgehaald. Voor de modernisering van de vaart moesten alle huizen langs de

oostkant van de vaart verdwijnen. Die staan er nu verlaten en afgetakeld bij. Even voorbij de ontmantelde dijk is de vaart breder dan elders. Het is de plaats waar zich in 1984 de sluis van Willebroek bevond.

Wie aan dit alles nog niet genoeg heeft kan schipper Petrus er misschien toe overhalen enkele verhalen van vroeger te vertellen. Dat alleen al is misschien wel een boottocht waard.

De toerist krijgt trouwens een uitgebreide toeristische folder mee, waarin hij de tocht nauwgezet kan volgen.

Green Witch

De boottochten zijn vooral bedoeld voor groepen. Zij betalen



Met de Green Witch of de Groene Heks is het prachtig varen op de Willebroekse Vaart.

Willebroeks Brouwerijmuseum kreeg 280 bezoekers

4800 fr. voor 24 personen. Er worden tijdens de zomermaanden ook een paar tochtjes voorzien voor hen die niet in groepsverband kunnen varen. Geïnteresseerden nemen best contact op met de VVV Vaartland, tel. 03-886.22.66. Individueel betaalt men 200 fr. voor de deelname aan de boottocht.

„Groene Heks”

De deeknemers zijn 2u lang op pad met de „Green Witch”, eigendom van Petrus Dirickx. Het is een oude garnaalboot, een zee-kotter, die 65 jaar geleden onder de naam „Victorine” een Oostendse rederij verliet. Er wordt gevaren tussen 1 juni en 15 augustus, telkens op zondag (om 14 en 16u), maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag (om 10u, 13u30 en 16u).

Reserveringen geschieden bij voorkeur twee weken op voorhand. De betaling moet uiterlijk acht dagen vooraf geschieden op rekening nr. 068-2008337-76 van de VVV Vaartland te Willebroek. De groep wordt steeds begeleid door een gids. De schriftelijke bevestiging van de reservatie moet gebeuren bij de VVV Vaartland, Gemeentehuis, 2660 Willebroek. M.A.H.

Het Volk
22.5.1986

De Morgen 27.5.1986

't Vaartland verkennen vanop een kotter

WILLEBROEK. - Willebroek heeft een toeristische nieuwigheid: van 1 juni tot 15 augustus kunnen immers scholen, verenigingen en bejaarden een boottochtje maken in het Vaartland. Op bepaalde dagen worden ook tochtjes voorzien individuen. De 'boottochtjes in het Vaartland' starten steeds aan het Saspiein te Klein-Willebroek ter hoogte van 'Rupel Marine'. Ze nemen twee uur in beslag en voeren de dagtoerist van Klein-Willebroek naar Willebroek, Tisselt, Kapelle-op-den-Bos en Zemst, van waaruit terug naar de plaats van vertrek wordt gestevend. De 'Green Witch' (Groene Heks) waarmee de uitstapjes worden ondernomen, is een oude garnaalboot of zee-kotter die 65 jaar geleden een Oostendse rederij verliet. In 1970 werd hij uit de vaart genomen en nog later tot plezierboot omgebouwd. Een schaalmodel van de 'Green Witch' bevindt zich in het Visserijmuseum van Koksijde.

De prijs van een boottochtje bedraagt 200 frank per persoon (berekend à rato van 24 personen) of 4800 frank voor de totale groep wanneer men minder in aantal is. Geïnteresseerden nemen best contact op met de V.V.V. Vaartland, Gemeentehuis, 2660 Willebroek, tel. (03) 886 22 66. (WVdL)



Conservator Louis Schurmans, hier samen met Lia De Wit en Dolf De Rudder, de gidsen van V.V.V. Vaartland tijdens de «Opendeur» (emgee).

Het eerste evenement in de actie «Uitzonderlijk toegankelijk in het Vaartland», was de Opendeurdag verleden zondag in het Brouwerijmuseum. Er werden, ondanks het slechte weer, 280 bezoekers opgetekend, die zowat alle Vlaamse provincies vertegenwoordigden. Ze werden er opgevangen door conservator Louis Schurmans en de V.V.V.-gidsen Lia De Wit en Dolf De Rudder.

Dit toch wel succesrijk verloop van deze eerste opendeurdag, is vooral te wijten aan de medewerking van de geschreven pers, aan de uitzending op BRT 1 (Gewoon Weg) op 27 mei jl. en aan Boeketje Vlaanderen, dat in haar uitzending van 31 mei jl. een bezoek aan het Brouwerijmuseum propageerde.

Tweede evenement staat nu zondag 8 juni op het programma. Dan kan van 10 tot 18 uur de Watertoren in de Zegestraat worden beklommen, tijdens geleide bezoeken waarbij men inzicht krijgt in de werking van de watertoren, waarna men helemaal bovenaan een breed uitzicht krijgt over de streek, die vol groene akzentten zit.

VVV Vaartland aktief

K.D.D.

Willebroek heeft een eigen VVV Vaartland, die er voor zorgen moet dat de toeristen een vriendelijk en goed onthaal wordt aangeboden.

De naam VVV staat voor Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, wat raar klinkt en ouderwets, vermits de VVV niet alleen ten dienste staat van wie van ver komt of uit de vreemde, maar ook van de mensen van de eigen gemeente en van de eigen streek. Ze staat klaar met informatie en al wat kan helpen om een verblijf ter plekke gezellig en aangenaam te maken.

De VVV Vaartland ging op 24 januari 1985 officieel van start. Ze is een vrij jonge VVV die «borrelt» van initiatieven.

Zo bijvoorbeeld heeft ze, onder het motto «Uitzonderlijk toegankelijk in het Vaartland», twee opendeurdagen op de affiche staan, en wel op zondag 1 juni waarbij het Brouwerijmuseum in de Stationsstraat 3 te Willebroek van 10 tot 18 uur wordt opengesteld en de week nadien, op zondag 8 juni, wanneer men van 10 tot 18 uur de Watertoren in de Zegestraat te Willebroek kan bestijgen.

Daarnaast zijn er de dagtrips voor groepen, alsmede de Boottochtjes voor groepen in het Vaartland (max. 24 personen), die beiden van 1 juni tot en met 15 augustus aan zeer schappelijke prijzen te genieten zijn.

Wie een folder verlangt geeft best een seintje of haalt de nodige dokumentatie in het kantoor van de VVV Vaartland, p.a. Gemeentehuis, 2660 Willebroek (tel. 03/886.22.66).

K.D.D.

Ons Klein-Brabant
23.5.1986

Met de «Green Witch» door 500 jaar Kanaalgeschiedenis

Willebroek

In 1477 gaf Maria Van Bourgondië haar toestemming om een kanaal te graven dat Brussel met de Schelde zou verbinden. Vandaag graaft men nog. Willebroek werd op die manier de «poort» tussen Antwerpen en de hoofdstad, een groeipool voor de industrie. En dat is vandaag vanop de «Green Witch», de oude viskotter van Petrus Dirickx, nog duidelijk te zien. Deze maand startte de VVV-Vaartland met rondvaarten tussen het idyllische Klein-Willebroek en de grote sluis van Zemst. Een belevenis op zich en een kans om dwars door de geschiedenis van het Vaartland te stomen.

In groepen van 24 kunnen geïnteresseerden, na afspraak met de VVV, inschepen op de Green Witch voor een twee uur durende kanaaltocht, vanuit het verstilde Klein-Willebroek langs het industriële verleden van de kanaalgemeente.

De «Green Witch» is een garnaalboot die 65 jaar geleden als de «Victorine» in Oostende van de helling gleed. Met z'n 14 meter lengte en een tonnemaat van 19,7 haalt hij een gezapige 7 knopen, zo'n 12 kilometer per uur. Petrus Dirickx, een gewezen bakker met liefde voor het water, stoomt nu de zeeschepen achterna, die via het kanaal op Brussel of Charleroi aanlopen.

Vijfhonderd jaar terug miste Brussel de transportmogelijkheid van eeuwen: het water. De Zenne met de vele bochten en het sterke verval, liet geen echte scheepvaart toe en de roep om een rechtstreekse verbinding met de Rupel en de Schelde liet zich steeds sterker horen.

In 1477 besliste Maria van Bourgondië parallel met de Zenne een kanaal te graven, maar door oorlogen, volgde de eerste spadesteek pas een kleine eeuw later. Het werd een kanaal van 2 meter diep, 30



Petrus Dirickx, gewezen bakker, nu schipper van de «Green Witch»

kilometer lang, dwars door Willebroek. Mechelen, waar men tolgelden eiste op de Zenne en dit ook wou doen op het nieuwe kanaal, werd zorgvuldig vermeden.

Met het kanaal werd Brussel een havenstad en een bloeiende metropool en de kanaalgemeenten bloeiden mee. Klein-Willebroek, aan de monding van het kanaal in de Rupel, kreeg een bevoorrechte positie. Notabelen lieten zich graag met trekschuiten langs het kanaal varen tot het Willebroekse gehucht om er in het sashuis het hoge tij op de Schelde af te wachten. Klein-Willebroek werd het uitverkoren dorpje van de jet-set, met tientallen cafeetjes én een brouwerij.

9000 TON

De industriële revolutie veranderde het uitzicht van de Willebroekse Vaart en de hele regio ingrijpend. Om aan de groeiende nood te voldoen, baggerde men de vaargeul uit tot 3,20 meter en plande men een nieuw kanaal tussen Brussel en Charleroi, waarmee de Maas en de Schelde met elkaar verbonden werden.

Sindsdien bleef men graven. Klein-Willebroek ligt nu aan een afgeschreven kanaalarm, de schepen stomen door tot Wintam in afwachting dat de nieuwe kanaalarm tot Hingene en de nieuwe sluis aan de Scheldeoever voltooid is.

Beide oevers liggen nu bijna 90 meter uit elkaar, slechts één tussensas te Zemst helpt het verval van 14 meter overbruggen. Afgewerkt moet het kanaal 9,5 meter diep worden tot Willebroek, 6,5 meter tot Brussel. Schepen (vooral duwvaart) tot 9000 ton moeten dan de hoofdstad kunnen bereiken.

Een tochtje met de Green Witch toont vooral de industriële bloei van het Vaartland, de oudste industriekern van de regio. Bedrijven als de papierfabrieken Denaeyer en de bruggenbouwer Granges Graver, schreven er inmiddels eigen geschiedenis.

JACHTHAVEN

Aan de afgesloten kanaalarm, is Klein-Willebroek gaan verstillen tot het «Bokrijk» van het Vaartland. Van de tientallen cafeetjes en restaurantjes bleven er enkele overeind, de brouwerij sloot jaren geleden definitief de deuren. Op het water dobberen de jachten tussen de woonboten. Klein-Willebroek is nu het centrum geworden voor actieve recreatie op het water.

«Rupelhoek», een jachthaven voor meer dan vijftig yachten, werden zopas officieel geopend, een injectie met nieuw leven voor het pittoreske Willebroekse gehucht.

Midden die gezellige drukte, in de schaduw van het gerestaureerde sashuis, ligt de Green Witch op toeristen te wachten. Scholen, groepen en verenigingen kunnen van 1 juni tot 15 augustus voor 200 fr.; per persoon, aan boord. Een aantal tochtjes worden voorzien voor individuele personen. Een mooie kans voor een gezellig boottochtje, een heerlijk biertje en een rustig etentje. Bij de VVV-Vaartland, op het Willebroekse gemeentehuis (03/886.22.66), schetst men u graag de mogelijkheden. — JVR

Vaartland-boottochtjes succesrijk besloten

WILLEBROEK.- Nu de Green Witch voor de laatste keer is uitgevaren, kon de balans opgemaakt worden van het eerste seizoen 'Boottochtjes in het Vaartland'. Schipper Petrus Dirickx en de VVV-Vaartland die voor de 22 tochten Lia De Wit als gids ter beschikking hadden gesteld, zijn tevreden. Uit de kaartjesverkoop blijkt immers dat in totaal 453 dagjesmensen Willebroek hebben bekeken vanop de Green Witch. Er waren 293 volwassenen en 160 kinderen. Dit betekent dat deze voormalige garnaalschuit bij elke vaart een maximumbezetting

kreeg. Merkwaardig is wel dat de meeste Vaartlandvaarders van buiten Willebroek kwamen. Onder hen ook 17 Fransen, 4 Nederlanders en 1 Duitser. Het is een experiment dat in het toeristisch seizoen 1987 zal worden herhaald. (W.V.d.L.)

De Morgen
juli 1986



De «Green Witch», eens een garnaalboot, nu een toeristische attractie in het Vaartland



Tijdens de twee uur durende boottocht kan men de geïndustrialiseerde bloei van het Vaartland aanschouwen, maar ook de pittoreske hoekjes vanop het water bekijken

Het Laatste Nieuws 6.6.1986

Meer boottochten in het Vaartland

Gazet van Antwerpen
juli 1986

DE boottochtjes in het Vaartland, met vertrek te Klein-Willebroek, zijn een succes zodat bijkomende tochten ingelegd werden op dinsdagen en zaterdag.

Door de VVV-Vaartland worden boottochtjes georganiseerd vanuit Klein-Willebroek in de richting Zemst en terug tegen de prijs van 200 fr. per persoon en 100 fr. voor kinderen. Deze tochtjes zijn werkelijk een succes. Er zijn zelfs verenigingen, die de volledige boot, met 24 plaatsen, afhuren. De vraag om individueel te mogen meegaan is ook zeer groot. Daarom werd met schipper Petrus Dirickx besloten om op volgende dagen bijkomende tochtjes in te leg-

gen: alle dinsdagen van 1 juli tot 12 augustus en alle zaterdag van 12 juli tot 9 augustus.

De «Green Witch» vertrekt die dagen om 13 uur aan het Sashuis te Klein-Willebroek. Zelfs zonder vooraf te zijn ingeschreven, kan men daar opstappen zolang er plaatsen beschikbaar zijn. De boot legt om half twee aan nabij de brug van Willebroek en om half drie aan de brug van Tisselt, waar ook kan worden opgestapt.

De tocht duurt ongeveer drie uur en bij grote toeloop is er voorrang voor diegenen die bij de VVV Vaartland op het gemeentehuis reserveerden. Dat kan ook telefonisch via nummer 03/886.22.66.

Boottochtjes in het Vaartland voor individuen

De boottochtjes in het Vaartland lopen als een trein! Tot groot genoegen zowel van de meevarende groepen als van de organisatoren.

De vraag om individueel mee te mogen is evenwel groot. De V.V.V. Vaartland heeft dan ook, in overleg met schipper Petrus Dirickx van de «Green witch», het besluit genomen om van 1 juli tot en met 12 augustus, boottochtjes voor individuen te beleggen op de dinsdagen en de zaterdag die vrij zijn, nl. op de dinsdagen 1, 8, 15, 22 en 29 juli en op 5 en 12 augustus; op de zaterdag 12, 19 en 26 juli en op 2 en 9 augustus.

De «Green witch» vertrekt tijdens die dagen om 13 uur aan het Sashuis te Klein-Willebroek, waar de geïnteresseerden, zonder vooraf te zijn ingeschreven, kunnen opstappen. De boot legt om 13.30 u. aan, ter hoogte van het Gulden Vlies (brug van Willebroek) en om 14.30 u. aan de brug van Tisselt, waar telkens kan worden opgestapt. Er wordt, aan 200 fr. per persoon en aan 100 fr. voor kinderen beneden de 12 jaar, vergezeld van hun ouders, richting, richting Zemst gevaren, van waaruit het terug naar Klein-Willebroek en van daaruit weer naar de plaatsen gaat waar werd opgestapt. Wat zeggen wil dat men voor zo'n tochtje op de Vaartlandse wateren 3 uur varen voorziet.

Let wel dat bij volle boot (24 man), de eerstgekomenen, en zij die de dag zelf bij de V.V.V. Vaartland, p.a. gemeentehuis te Willebroek reserveerden (tel. 03/886.22.66) absolute voorrang hebben.

De Gazet van Willebroek
9.7.1986

Bootje varen

De VVV Vaartland organiseert al een poosje boottochten voor groepen. De vraag om individueel mee te mogen wordt dan ook steeds groter. De VVV heeft nu, in overleg met schipper Petrus Dirickx van de «Green Witch», het besluit genomen om van 1 juli tot en met 12 augustus boottochtjes voor individuen te beleggen op de volgende dins- en zaterdag: 1, 8, 12, 15, 19, 22, 26 en 29 juli, en 2, 5, 9 en 12 augustus.

De «Green Witch» vertrekt om 13 uur aan het Sashuis in Klein-Willebroek, waar u ook zonder inschrijving kunt opstappen. De boot legt om 13.30 uur aan ter hoogte van het Gulden Vlies (brug van Willebroek) en om 14.30 uur aan de brug van Tisselt, waar telkens kan opgestapt worden. Een boottocht duurt zo'n drie uren en voert naar Zemst en terug. De prijzen bedragen 200 frank voor volwassenen en 100 frank voor kinderen (- 12 jaar). Reservations kunnen gebeuren bij de VVV Vaartland, in het gemeentehuis van Willebroek. Telefoonnummer: 03/886.22.66.

Libelle
15.7.1986

Boottochtjes

in

Vaartland

De boottochtjes in het Vaartland die doorgang vinden op het Willebroekse Zeekanaal kennen groot succes. In overleg met schipper Petrus Dierckx van de «Green Witch», werd besloten om vanaf 1 juli tot en met 12 augustus de boottochtjes te laten doorgang vinden voor individuen op alle dinsdagen, zaterdag die deze periode rijk is: dinsdagen 1, 8, 15, 22 en 29 juli en 5 en 12 augustus, zaterdag 12, 19, 26 juli en 2 en 9 augustus.

De «Green Witch» vertrekt tijdens die dagen om 13 u. aan het Sashuis te Klein-Willebroek, waar de geïnteresseerden zonder vooraf te zijn ingeschreven, kunnen opstappen. De boot legt om 13.30 u. aan, ter hoogte van het Gulden Vlies (brug van Willebroek) en om 14.30 u. aan de brug van Tisselt waar telkens kan worden ingescheept.

Voor 200 fr., en kinderen vergezeld van hun ouders 100 fr., wordt men richting Zemst gevaren, van waaruit het terug richting Klein-Willebroek gaat en van daaruit weer naar de plaatsen waar werd ingescheept.

Het boottochtje neemt alles bij elkaar zo'n drie volle uren in beslag. Let wel op dat bij volle boot (24 man), de eerstgekomenen, en zij die de dag zelf bij VVV-Vaartland reserveerden (03) 886.22.66) absolute voorrang hebben.

Gazet van Mechelen
5.7.1986



WILLEBROEKSE VAARTLAND KREEG INTERNATIONAAL BEZOEK. — De V.V.V. Vaartland kreeg, tijdens de voorbije dagen 15 jongeren op bezoek. Zij kwamen uit Lyon, ook al waren zij zowel uit Frankrijk, Spanje en Italië, als uit Marokko en Madagascar afkomstig. Zij maakten, samen met burgemeester

Saenen van Bonheiden (de man op krukken) en mevr. Mommens die hen begeleidde, een «Bootochtje in het Vaartland». Tot groot genoegen van schipper Petrus Dierickx en V.V.V. Vaartland-gids Lia De Wit, die na afloop enkel maar positieve reacties ontvingen. — (CWD)

Het Laatste Nieuws 17.7.1986

VAREN

IN HET VAARTLAND...

De bootochtjes voor groepen in het Vaartland lopen als een trein, maar de vraag om individueel mee te mogen is al net zo groot. De V.V.V. Vaartland heeft dan ook, in overleg met schipper Petrus Dirickx van de «Green witch», het besluit genomen om tot en met 12 augustus bootochtjes voor individuen te organiseren op de dinsdagen 15, 22 en 29 juli en op 5 en 12 augustus en op de zaterdagen 12, 19 en 26 juli en op 2 en 9 augustus. Van Klein-Willebroek (Sashuis) wordt er via de brug van Willebroek en de brug van Tisselt richting Zemst gevaren en terug. Totale duur: 3 uur. Prijs: 200 F; 100 F voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Veiligheidshalve reserveer je bij de V.V.V. Vaartland, gemeentehuis, 2660 Willebroek, tel. (03) 886 22 66.

Samenstelling: Patrice Van Maele.

Het Rijk der Vrouw
18.7.1986

V.V.V. Vaartland bij Radio Carina te gast

De V.V.V. Vaartland is op vrijdag 18 juli van 18 tot 20 u. in het programma «Wegwijzer» van Radio Carina (105 Mhz op de FM-band) te gast.

Tijdens dit populaire programma, dat door Hilde De Smet bij mekaar wordt gepraat, zal er een toeristisch portretje van Willebroek worden opgehangen.

Lia De Wit, die momenteel bij de V.V.V. Vaartland een stageopdracht vervult, zal tijdens deze uitzending zowel over de Dagtrips voor groepen, als over de zeer succesrijke formule «Bootochtjes in het Vaartland» praten.

Het programma «Wegwijzer» van Radio Carina, met stamkroeg en uitzendpost in de Stationsstraat 206 te Sint-Katelijne-Waver, zal met een vraaggesprek met Karel De Decker, sekretaris van V.V.V. Vaartland worden afgerond.

De Gazet van Willebroek
9.7.1986

Lia De Wit, een Kleinbrabantse gids op Vaartlandse wateren...

Lia De Wit, die tijdens de boottochtjes in het Vaartland, de altijd welgekomen dagjesmensen met inzet en liefde voor de streek begeleidt, is een lieve verschijning. Ze is Kleinbrabantse van origine. Ze woont samen met haar ouders, de heer en mevrouw Jos De Wit-Van Kaam, in de Gebroeders Aertslaan 14 te Ruisbroek, van waaruit ze dagelijks naar het bureel van de V.V.V. Vaartland, op het gemeentehuis van Willebroek peddelt waar ze een stageopdracht vervult. Wat zeggen wil dat ze zowel in de «Dagrijs voor groepen» als in de «Boottochtjes in het Vaartland» kans te over krijgt, om zich als eindejaarsstudente, richting toerisme aan het Coloma-Instituut, hoger onderwijs van het korte type, tot in de breedte toe uit te leven, door er de ervaring op te doen die ze later gebruiken kan.

werd door de Blaasveldse dichteres Maria Van de Vondel op een ironische wijze verwoord. Het is een «ooggetuigeverslag» dat wij de lezer(es) niet willen onthouden:

*Heemgenoten,
rasgenoten,
wat hebben wij genoten
op de Willebroekse vaart.
We stonden onvervaard
te wachten op het Green
Witch schip
dat vastgelopen was in 't
slib.*

*Een half uurtje 'en retard'
dat was 't begin nog maar.*

Lia De Wit weet wat ze wil. Ze heeft, samen met haar stagementor, aan de formule «Boottochtjes voor groepen in het Vaartland» gedokterd.

Ze kwam vrij vlug te weten dat varen op zondag, na 16 uur, hardstikke moeilijk is, vermits de brug van Willebroek, net als deze van Tiselt, vanaf dat moment onbeweeglijk stil op de hoogte van het wegdek blijft, zodat het de organisatoren van de dagtrip geraden is met de boottochtjes op zondag, vlak na de middag, om 13 uur, ter hoogte van Klein-Willebroek te starten, aangezien men dan het fatale «vieruurtje» ter hoogte van de brug van Willebroek, met de Green Witch kan ontlopen.

«Slachtoffer» van die allereerste zondagse reis, was de «Heemkundige Kring van het Vaartland», die niettemin in de mogelijkheid werd gesteld haar zondagsreis op een zaterdag-met-beter-weer te herne-men. Het relaas van deze eerste trip vol verrassingen,



Lia De Wit, hier samen met burgemeester Saenen van Bonhelden en enkele buitenlandse jongeren... (emgee)

*Als 't bootje weer tot vlotten
kwam
en 't schipperke ons mede
nam
toen kwam er vaart al op de
vaart
maar 't ritje had een korte
staart
want aan de Willebroekse
brug
moesten we allemaal terug
stroom af ging het dan dub-
bel snel*

*en kwam een eind aan 't
varenspeel,
aan d'oever van die grote
vllet
zongen we saam een vrolijk
lied
bij 't drinken van een goede
pint,
die maakte ons weer goed-
gezind.*

Maria Van de Vondel

Lia De Wit gidste later de leerlingen van RMS Oostende. Ze was er bij toen K.A.V.-afdeling Klein-Willebroek het vaartsopkoos. Ze maakte de «pleziervaart» mee, die door de direktie van de Parochiale Basisschool te Tiselt werd aangevraagd. Ze zag hoe de kinderen, die door schipper Petrus Dirickx van drank werden voorzien, als scheepsratten in de kledij van de schipper kropen, de grote kepi op het hoofd. Ze engageerde groepen uit Dilbeek en Meise. Ze was blij met de trips voor indi-

viduelen en met de moeder die haar kindjes een «verrassingsreis» had beloofd, die bij nader inzien een boottochtje in het Vaartland bleek te zijn.

Lia De Wit is, op de paar weken tijd, die ze als gids onder de voeten heeft, een vertrouwd gelaat op die «boottochtjes» geworden. Ze trekt nu, samen met de tientallen reizende passanten die haar van Klein-Willebroek uit vergezellen, naar de Green Witch toe, die doordat het waterpeil in de Willebroekse vaart de jongste weken gevoelig gezakt is, aan de aanlegsteiger op de Oostvaardijk ligt, vermits die daar meer diepgang heeft, dan in de buurt van het Sashuis.

Internationaal gezelschap

Lia De Wit verwelkomde onlangs een vijftiental jongeren uit Lyon ook al waren die niet enkel uit Frankrijk, maar ook uit Spanje, Italië, Marokko en Madagascar afkomstig. De jonge lui, als het ware van de straat opgeraapt en opgevangen door Pater Saenen, maakten samen met burgemeester Saenen van Bonheiden, de trip alover de Vaartlandse wateren mee. Tijdens de bijna drie uur durende bootreis, werden ze begeleid door Mevrouw Mommens, die geen geld spaarde om het de jongeren aangenaam te maken. Zij waren na afloop bijzonder tevreden, net als de cameraman, die vanop de boot, de schoonheid langs de oever en het leven op de Green Witch, op video had vastgelegd.

Zo gezien leeft Lia De Wit voor die tochtjes. Wie haar tijdens de komende weken meemaken wil, kan dat nog op de dinsdagen 22 en 29 juli en op 5 en 12 augustus, alsmede op de zaterdagen 19 en 26 juli en 2 en 9 augustus. Ze draagt het badge van de V.V.V. Vaartland, al zul je haar meer nog aan haar ontwapenende glimlach herkennen...

Karel De Decker



Petrus Dirickx en z'n eerste luitenant (omge)

Ons Klein-Brabant
18.7.1986

Den Boerenbakker aan het roer

WILLEBROEK — Het organiseren van boottochtjes in het Vaartland is een gelukke ingeving geweest van de VVV-Vaartland Willebroek. Het was een van de vele initiatieven die de laatste maanden zijn genomen. Van 1 juni tot en met 15 augustus 1986 werden er geregeld boottochten op het zeekanaal georganiseerd voor groepen en individuen.

Om de Willebroekse vaart van Klein-Willebroek tot het sas van Zemst af te varen werd beroep gedaan op de Green Witch, eigendom van schipper Petrus Dirckx uit Niel.

Petrus (67) is op 't eerste zicht Gedurende tien jaar bleef hij in ook een stoere zeebonk, maar Berendrecht bakken, verkocht dat is bedrog. Hij heeft niet zo'n toen zijn zaak en ging met pensioen. zeevaardige geschiedenis achter oen.

Eigen boot

Met dat pensioen kon hij nu alle aandacht richten op zijn hobby en dat was varen. Als lid van de Ryac-jachtclub bezat hij een klein vaartuig, dat naar zijn mening echter te klein uitviel. Daarom keek Petrus uit naar iets groter en zou het toevallig op de kop tikken in eigen club. In 1985 verkocht Jan Torfs zijn „Green Witch”, die hij in 1970 had gekocht. Meer dan 9 jaar lang heeft Jan het bootje opgeknaapt. De Green Witch werd in 1904 in Nieuwpoort te water gelaten.

Boerenbakker

Op zijn 55e liet hij echter van zich spreken. Op een leeftijd dat anderen er aan denken stilaan uit te bollen, begon Petrus een eigen bakkerij. Zijn avontuurlijke inslag en doorzettingskracht zorgden ervoor dat Petrus Dirckx heel vlug als de „Boerenbakker van Berendrecht” was gekend. Zijn industriële aanpak liet hem toe een broodoorlog te ontketenen in Antwerpen. Terwijl iedere bakker zijn brood verkocht voor 35 fr., vroeg den Boerenbakker slechts 20 fr. „Was dat een gedonder in het Antwerpse”, vertelt Petrus. „Iedereen in de stiel kop mij wel villen”.



Voor boerenbakker Petrus Dirckx zijn de boottochten op de Willebroekse Vaart een hobby geworden. H.W.

„Green Witch” de vaart afweilen is voor hem echter niet voldoende. Hij wil verdere horizons verkennen en daarom heeft Petrus navigatieschool gevolgd. „Men kan nooit weten”, zegt Petrus, „dank zij deze cursus ben ik op alles voorbereid”. Dat hij ooit het zeegat nog eens uitmoet, staat bijna vast. Volgend jaar heeft in Le Havre een internationale botenshow plaats. Alleen echter veteranen komen voor een deelname in

aanmerking en de Green Witch kreeg reeds een uitnodiging. Voorlopig steekt Petrus zijn vrije tijd nog in boottochtjes op de vaart. Hij verdient er niets aan, maar hij wil er zijn jachtclub mee helpen steunen. De verhuus van Ruisbroek naar Klein-Willebroek heeft de club veel geld gekost. Bovendien moeten er nog financiële inspanningen geleverd worden, want de club heeft een nieuwe infrastructuur nodig. De bouw van

een clubhuis is een eerste vereiste. Alles wat de Green Witch opbrengt is voor de club bijzonder welkom. Waarschijnlijk blijft het ook niet bij deze eerste kennismaking met de Willebroekse vaart. Voor volgend seizoen zijn er reeds afspraken gemaakt met de VVV-Vaartland. De Green Witch zal ook dan weer terug door het Vaartland glijden met Petrus Dirckx aan het roer. M.W.



HOEVEPAD TE TISSELT

Zaterdag 21 juni om 19 uur, ter hoogte van afspanning Keukenhof, in de Peeterstraat te Tisselt, zal het

HOEVEPAD (6 km)

officieel worden geopend en nadien ingewandeld.

De leden van
Wandelclub De Vaartlandstappers
Wandelclub W.S.V. Willebroek
ATB-Wandelclub
KWB-Wandelclub

worden langs deze weg, samen met alle wandelverliefden uit het Vaartland uitgenodigd om onder het motto «Vaartland Wandelland» dit pad in te stappen.

VVV Vaartland

WILLEBROEK. De VVV Vaartland is op vrijdag 18 juli in het programma 'Wegwijzer' van Radio Carina te gast. De presentatie van dit programma is in handen van Hilde De Smet. Eerst komt Lia De Wit, die een stage-opdracht bij de VVV Vaartland vervult, vertellen over de 'dagtrips voor groepen' en over de 'boottochtjes in het Vaartland'. Daarna komt Karel De Decker, sekretaris van de VVV Vaartland, aan het woord. De studio's van Radio Carina zijn te vinden in de Stationsstraat 206 te Sint-Katelijne-Waver en de vrije radio zeldt uit op 105 Mhz op de FM-band. Het programma Wegwijzer duurt van 18 tot 20 u.

De Antwerpse Morgen - Vrijdag 18 juli 1986

Ons Klein-Brabant 20.6.1986

Tisselt is met Hoevepad van VVV Vaartland attractiepool rijker!

Zaterdag 21 juni om 19 uur ter hoogte van afspanning Keukenhof, in de Peeterstraat te Tisselt, wordt door toedoen van de VVV Vaartland, het Hoevepad ingewandeld. Dit zal gebeuren nadat Marc Van de Venne, schepen van toerisme en voorzitter van de nog jonge VVV Vaartland, het welkomstwoord zal hebben uitgesproken en het lintje zal zijn doorgesneden.

Het Hoevepad loopt in de deelgemeente Tisselt, in een overwegend agrarisch gebied, waarin nu nog een aantal land- en tuinbouwbedrijven aanwezig zijn. Het is een wandeling met een rustig karakter, langs een 6 km. lang parcours, dat op een paar stroken na verhard en goed begaanbaar is.

Het Hoevepad wordt genoemd naar de hoeven 't Spaans Kasteel, 't Vierwinkel, de Schoorhoeve, de Kalandershoeve, de Hollandershoeve en 't Wit Huis, die er allemaal langs liggen. Het heeft als vertrekpunt en als aankomst afspanning Keukenhof in de Peeterstraat. Het brengt de wandelaar via de Dreef, de Wolfenweg, de Breendonkstraat en de Baeckelmansstraat, langs de Schorheidelaan, de Oude Spoorbaan, de Wolfenweg, de Beekstraat en de Bessemsstraat naar de Peeterstraat terug.

Het Hoevepad, dat door toedoen van de VVV Vaartland i.s.m. de TFFPA tot stand kwam, werd bewegwijzerd met palen met rode kop. Een brochure met kaart en commentaar is aan 10 fr. per exemplaar zowel op het kantoor van de VVV Vaartland, op het



gemeentebuis te Willebroek, als in afspanning Keukenhof, in de Peeterstraat te Tisselt verkrijgbaar.

K.D.D.

Hoevepad te Tisselt wordt ingewandeld

VBB
19/6/86

Door de VVV-Vaartland, i.s.m. de gemeente, werd te Tisselt een nieuw wandelpad ontworpen. Onder de benaming Hoevepad kan men vanaf zaterdag 21 juni 1986 dit pad bewandelen. Het Hoevepad heeft de wandelaar iets te bieden, de naam verraadt dat de wandeling landelijk is en tegelijk meerdere boerderijen in petto heeft. De afstand is ongeveer 6 km en alle paden zijn goed begaanbaar. Via reeds bestaande wegen maakt men de ronde, alleen moest men ingrijpen op de oude spoorwegbedding waar een wandelpad werd aangelegd. (Lees verder in dit blad)

Hoevepad te Tisselt wordt ingewandeld

(Vervolg van blz. 1)

Zeven boerderijen

De wandeling vat men aan in de Peeterstraat die men kan bereiken via de rijksweg Brussel-Antwerpen, afslag ter hoogte van Het Spaans Hof, of via de Bessemstraat. Aan de afspanning Keukenhof kan men de auto kwijt en vanaf dit punt gaat men op stap. Als eerste trekpleister ziet men het Spaans Kasteel in de onmiddellijke buurt. Een overblijfsel van vergane glorie.

Langs de Dreef gaat het richting Wolvenweg waar men 't Vierwinkel in het zicht krijgt. Linksaf tot de Breendonkstraat waar de boerderij Heivelden de wandelaar even op houdt. Het gaat verder richting Willebroek met afslag in de Baeckelmansstraat tot de wijk van de Kleine Landeigendom. Vooraf ontmoet men echter hoeve nr. 4 en dat is de Schoorhoeve. In de wijk kan men twee richtingen uit, ofwel gaat het

langs de Schorheidelaan of maakt men een ommetje langs de werkhuisen van Reyniers. Alles komt echter terug samen in de Vorselaarlaan om van daaruit richting oude spoorbaan te wandelen.

Men bereikt terug de Wolvenweg, dicht tegen de Beekstraat om de Hollandershoeve en Kalandershoeve te bewonderen.

Het gaat verder richting Ramsdonk om langs de Bessemstraat de laatste boerderij te ontmoeten. Het Wihuis sluit de te bezichtigen boerderijen af. In deze straat gaat men rechtsaf en is men op 500 m van het vertrekpunt.

Het Hoevepad heeft de wandelaars wat te bieden. Voor velen de gelegenheid om de aldaar gevestigde boerderijen, al dan niet nog in uitbating, te bezichtigen. Zaterdag 21 juni wordt dit pad officieel ingewandeld door het kollege van burgemeester en schepenen. Men vertrekt om 19 u.

Klein-Brabant/Vaartland 19.6.1986



't Vierwinkel een van de zeven boerderijen op het wandelpad.

Boottochtjes voor individuen in Willebroek

De VVV Vaartland, die tot en met 15 augustus 1986 haar «Boottochtjes voor groepen in het Vaartland» organiseert, voorziet ook enkele boottochtjes voor individuen.

Er zijn voor hen, aan 200 fr. per persoon, afvaarten aan het Sashuis van Klein-Willebroek voorzien, op zondag 22 juni om 14 u., op zaterdag 19 juli om 13u15 en op zaterdag 2 augustus om 10u15 en om 13u15. Elke boottocht van Klein-Willebroek naar Zemst en terug, neemt minstens twee uur in beslag.

Enkel zij die vooraf hebben ingetekend en aanbetaald hebben kunnen mee. Het inschrijven kan zowel telefonisch via het nummer 03-886.22.66 gebeuren, als tijdens de werkdagen van 9 tot 12u30 op het bureau van het V.V.V. Vaartland, op het gemeentehuis te Willebroek.

K.D.D.

Cns Klein-Brabant 13.6.1986

Tisselts hoevepad ingewandeld

Heel wat belangstelling bij de officiële opening van het Hoevepad te Tisselt. Buiten de gemeentelijke vertegenwoordigers kwamen een heel deel Vaartlandstappers en ATB-Wandelaars opdagen.

De opening gebeurde ter hoogte van het Spaans Kasteel, burgemeester Adriaensens kreeg de eer het zevende wandelapad van Willebroek open te knippen.

Laten ontdekken

Schepen Marc Van De Venne voorzitter van de VVV-Vaartland wees er tijdens de openingstoespraak op dat het de taak is van de nog jonge VVV-Vaartland om Willebroek te laten ontdekken. Heel wat moeten wij rechtekken na de lasterkampagne van enkele maanden terug. Wij hebben echter kunnen ervaren dat de toeristen ondanks alles goed inspelen op onze initiatieven. Een pluspunt nadat men ons een slag onder de gordel had toegediend. Willebroek is niet uitgeteld zei de voorzitter, de VVV borrelt van initiatieven en op een rijtje zette spreker alles wat binnen twee jaar werd georganiseerd.

Marc Van De Venne is er van over-

tuigd dat dank zij de werkkraft van de VVV het Vaartland binnen enkele jaren een toeristische trekpleister zal zijn. De toerist wordt aangelokt niet door valse beloften, wat wij aanprijzen is goed zei de voorzitter.

Met het Hoevepad te Tisselt is het Vaartland aan zijn zevende wandelapad toe. Tegen eind 1988 wil de VVV de tien voorziene paden in orde maken. Het volgende komt te Blaasveld waar men het Broekventjespad zal afbakenen. Na het officiële gedeelte werd het pad gedeeltelijk door de aanwezigen ingewandeld, nadien was er een drankje voorzien in afspanning Keukenhof waar de wandeling begint en eindigt.

Klein-Brabant/Vaartland 26.6.1986



Onder het waakzame oog van schepen M. De Venne voorzitter VVV Vaartland, knipt burgemeester Adriaensens het Hoevepad open.

Hoeverpad van VVV Vaartland te Tisselt ingewandeld

Alles zat mee, toen op zaterdag 21 juni, het Hoeverpad in de Peeterstraat te Tisselt, werd ingewandeld. Er was de zon aan de hemel en er waren bij de 90 wandelaars, waaronder een 35-tal van De Vaartlandstappers die o.l.v. Jos Broothaerts mee opstapten, de talrijke afgevaardigden van A.T.B.-Willebroek, alsmede het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigd in de persoon van burgemeester Hugo Adriaensens, de schepenen Louis Van Ighem, Marc Van de Venne en Rob Siebens en gemeentesekretaris François Verstrepen, de raadsleden Henriette De Smet-De Prins en Rony Van Mol e.a.



Burgemeester Hugo Adriaensens knipte het Hoeverpad open (emgee)



De 90 wandelaars trekken de Dreef in. (emgee)

Tijdens de openingsplechtigheid vlak bij de hoeve Het Spaans Kasteel, sprak schepen van toerisme Marc Van de Venne, voorzitter van V.V.V. Vaartland de genodigden-in-vakantieplunje toe. Hij noemde de V.V.V. Vaartland, die in januari 1985 werd opgericht, een jonge vereniging die er voor zorgen moet dat de dagjesmensen niet enkel naar het Willebroekse Vaartland komen, maar er ook goed worden onthaald. Wat gebeurt via informatie en toeristische dienstverlening. Een opdracht die ook door het gemeentebestuur in praktijk wordt gebracht. Zo b.v. maakte deze zeer recent een informatieve rondrit door de gemeente waarbij aan ondernemers en bedrijfsleiders uit de eigen regio, werd aangehouden dat de slogan «Willebroek is mooier dan je denkt» niet zomaar een lachertje is. Schepen Marc Van de Venne toonde aan dat de V.V.V. Vaartland alles op alles zet om het toeristische Willebroek te laten ontdekken en daarmee aan te tonen dat de zeer nefaste anti-Willebroek campagne die door bepaalde groepen tijdens de voorbije maanden werd gevoerd, een kwalijke slag onder de gordel was. Hij zei dat de gevolgen van die uppercut een nog lange en zware inspanning zal vragen, ook al laat Willebroek zich niet zomaar k.o. slaan, wat duidelijk geillu-

streerd wordt door de werking van de V.V.V. Vaartland, waar het van initiatieven borrelt. Op anderhalf jaar tijd slaagde de vereniging erin talrijke projecten te ontwikkelen, een aantal brochures en foldertjes te verspreiden en via het Vakantiesalon te Brussel aan promotie te doen. Ondermeer voor de Willebroekse Schep van Berke de Lekkerbek was er daar veel belangstelling. Onder het motto «Uitzonderlijk toegankelijk in het Vaartland» werden er i.s.m. de T.F.P.A. zowel in 1985 als dit jaar opendurdagen georganiseerd, waarbij de tamme kastanjelaar en het Molenhof te Blaasveld, de watertoren met bijna 1000 bezoekers op twee dagen, en het Brouwerijmuseum te Willebroek, de aangename trekpleisters waren. Er werden dagtrips voor groepen uitgedokterd, waardoor de dagjesmensen in staat werden gesteld om Willebroek in optimale omstandigheden te ontdekken, en er zijn de boottochten in het Vaartland waarvoor er, dank zij de medewerking zowel van de gefilmde, als van de gesproken en de geschreven pers, zeer grote belangstelling is. Schepen Marc Van de Venne dankte daarop zowel de T.F.P.A. als het gemeentebestuur van Willebroek, die vanaf het prille begin klaar stonden om elk initia-

tief te ondersteunen. Nieuw initiatief is de idee om van het Vaartland een wandelland te maken, waardoor het mogelijk zal zijn om tegen einde 1988 10 wandelpaden te betreden, met name vier bewegwijzerde wandelpaden in Het Broek, het Blaasveldpad, het Groot-Willebroekpad, het Hoevepad, het Broekventjespad dat er einde 1986 komt, het Klein-Willebroekpad in 1987 en het Heindonkpad in 1988. Het Hoevepad, waarbij de deelgemeente Tisselt aan bod komt, is het 7^e pad in de rij. Het wordt aldus genoemd omdat langsheen de uitgestippelde weg, nog talrijke hoeves gelegen zijn, die enige jaren geleden, op initiatief van schepen van landbouw Louis Van Ighem, hun oorspronkelijke kadastranaam op de gevel kregen. Schepen Marc Van de Venne sprak de hoop uit dat het wandelpad druk zal worden bezocht. Hij dankte vervolgens de T.F.P.A. en het gemeentebestuur, maar vooral Louis Huyghe, Swa Kerremans, Stijne Mostien en Polleke Van Straeten, die samen met hun medewerkers, voor het bewandelbaar maken van het pad gezorgd, waarna burgemeester Hugo Adriaensens het Hoevepad openknipte.

Na afloop werden de genodigden op een smakelijk pintje vergast. Dat Clara, de vriendelijke bazin en haar helpers handen te kort hadden om iedereen te bedienen, kan enkel maar het succes onderstrepen dat dit Hoevepad van meetafaan werd toebedeeld.

Ter informatie dit nog: de brochure «Hoevepad» is verkrijgbaar aan 10 fr. per ex. zowel op het kantoor van de V.V.V. Vaartland op het gemeentehuis te Willebroek, als in afspanning Keukenhof, in de Peeterstraat 26 te Tisselt, waar je je wagen of fiets kunt stallen, vooraleer op stap te gaan, op je eentje of in groepsverband...

Het Hoevepad inhoudelijk
Het Hoevepad in de deelgemeente Tisselt, dat 6 km wandelen door Gods vrije natuur omvat, gaat in de Peeterstraat te Tisselt van start, en wel ter hoogte van afspanning Keukenhof, waar men de sfeer van toen, tot in het interieur toe (en ook in een smakelijk pintje bier!) kan proeven. Wie met de wagen komt, kan deze op de parking aldaar achterlaten.

Afspanning Keukenhof was eeuwen geleden een hoeve, genoemd naar de Keukenheide, die naar zeggen van Ernest Moeremans de plaats was waar destijds executies met de brandstapel plaatsvonden. Daar Puurs destijds een heerlijkheid was, waar de hoogste straf kon worden uitgesproken en ook uitgevoerd, acht de auteur het niet uitgesloten dat op de Keukenheide, in het Zuid-Oosten van de vroegere gemeente Breendonk, op de voormalige grens van de heerlijkheid Puurs, executies werden uitgevoerd, vermits de executieplaatsen meestal aan de rand van de heerlijkheid lagen. Van het Keukenhof uit volgen we de met geel uiteinde beschilderde palen. We trekken richting Spaans Kasteel. We slaan linksaf, zien rechts van ons het oude bakhuis van deze aloude hoeve die, naar ons door de overlevering werd medegedeeld, door de bewoners omweld werd teneinde de



Geo Klein-Schubart
25.6.1986

muitende Spaanse soldaten op afstand te houden.

We trekken, achter het Spaans Kasteel, de Dreef in, ook al is daar geen boom meer te zien. Toch is haar tracé al eeuwen oud, vermits Graaf de Ferraris ze tussen 1771 en 1778, van bomen voorzien, op de kadasterkaart der Oostenrijkse Nederlanden heeft aangebracht.

We volgen dit moeilijk stukje wegdek, dat in hoofdzaak door de landbouwers wordt gebruikt. We passeren een voetbalveld en zien in de verte de toren van de St.-Leonarduskerk van Breendonk die in 1923-25 gebouwd werd.

Op het einde van de Dreef, zien we de brug van de Omleidingsbaan rond Willebroek met rechts daarnaast de brug van Tisselt, die in 1968 klaar kwam, en de St.-Jan Baptistkerk van Tisselt, daterend uit het jaar 1751.

Rechts zien we 't Vierwinkel, dat in 1982, samen met een aantal ondernemingen, onder impuls van schepen van landbouw Louis Van Ighem, een hoevebenaming in smeedijzer kreeg, waardoor, aldus de Ere-Oorkonde, die op 3 september 1982 aan zij die met hart en ziel de «boerenstiel» blijven beoefenen en mede daardoor in ere houden, de aandacht van allen, zowel op het historisch en het bouwkundig belang van het betrokken boerderijcomplex, als op de uitzonderlijke waarde ervan wordt gevestigd. Wie effe een zijprongetje van een paar honderd meter naar 't Vierwinkel wil maken, kan dat.

We trekken rechtsaf de verharde Wolvenweg in. Links zien we het terrein van Broken Wings, waar men vooral tijdens de weekenden tientallen miniatuurvliegtuigen door de lucht ziet slieren. Een beetje verder, tussen de knotwilgen door, ziet men de Brouwerij Moortgat in al haar glorie, met op de gevel de welluidende zin, die men haast binnensmonds dient uit te spreken: Ssst... Hier rijpt den Duivel!

Op het einde van de Wolvenweg draaien we rechtsaf. We bevinden ons in de

Breendonkstraat, die we langs de rechterzijde bewandelen. We zien langs zelfde kant het KMO-bedrijf Plafomat, dat gespecialiseerd is in isolatiemiddelen en bouwprodukten. We passeren het lokaal van WC De Spurters en draaien wat verder rechtsaf de Baeckelmansstraat in, die ons aan een Tisselts boerengeslacht herinnert.

We volgen de rechterkant van de straat, zien links de Groenlandhoeve met bakhuis, schrijnwerkerij Reyniers en schaverij Hoebeek. Eens de Bosbeek over, zien we de Schoorhoeve, met tussen het groen de restant en van een bakhuis. De hoeve, die er een beetje troosteloos bijligt, wordt genoemd naar «zekere hoeve Schoorheide te Tisselt» (1637). We draaien rechts de Schorheidelaan in, waar zich de eerste huizen bevinden van de Schorheidewijk, die in 1957 naar ontwerp van Kleine Landeigendommen werd aangelegd. We volgen deze straat vol groende aksenten en slaan op het einde vlak voor de telefooncel linksaf. We komen na een tiental passen te hebben gezet, op het gemeentelijk speelplein Schorheide terecht, dat we oversteken maar waarbij we, indien we ons in het gezelschap van een hond bevinden, deze liefst aan de leiband houden.

Eens de uithoek van het speelplein bereikt, slaan we rechts af. We volgen de oude spoorwegbedding langs de linkerzijde. Op dit tracé denderde jarenlang de boemeltrein van het type «16 Atlantic» Leireken, ofte machinist Valeer Mannaert uit Opwijk, al over de dorpen Tisselt en Ramsdonk, naar Londerzeel toe. We zien links van de met netels begroeide spoorwegbedding, de Cardijnwijk, die in 1970 werd aangelegd. We komen een paar honderd meter verder, op een wegdek dat gedeeltelijk is uitgehold.

Hier nemen we best, bij regenweer of 's winters, het iets hoger liggende parallellopende weggetje. We bereiken de Bosbeek, die ten oosten van Sint-Brixius-Rode ontspringt, en die al kronkelend door het land-

schap loopt om zich uiteindelijk in de Rupel te storten. We steken die over en komen aan de landelijk woning van de familie Reyniers, waar we rechtdoor over het grasperk lopen, om alzo terug op de Wolvenweg te belanden, die we links inslaan.

We zien even voorbij de bocht rechts de Hollandershoeve, die op de Ferrariskaart (1771-1778) zichtbaar is en helemaal in de verte de brug van Tisselt, met vlak daarnaast de kleinere St.-Jan Baptistkerk. Een beetje verder, op de hoek van de Wolvenweg en de Beekstraat, die we rechts inslaan, zien we in het huisnummer 131, het geboortehuis van Karel De Decker, zijnde het boerderijtje in langgevelstijl, waarin in 1958 de naam «Vaartland» wortel schoot. We steken de straat over. We zien vlak voor ons de Kalanderhoeve. Een imposant gebouwencomplex met ingang langs de achterzijde.

Een paar honderden meter verder, langs de linker kant, staan we oog in oog met het Routhuis dat, zij het in een herbouwde staat, aan het vroeger treinwachterhuisje, herinnert, dat destijds langs de spoorlijn Willebroek-Aamst gelegen was. We stappen verder. We zien de Tisseltstraat, die tot het grondgebied van de gemeente Kapelle-op-den-Bos behoort, al gaan we die niet betreden.

We staan nu, met beide voeten in de Bessemstraat, die naar sommige oudheidkundigen beweren, samen met de Beekstraat en de Blaasveldstraat deel uitmaakte van de heerbaan die van Bavai naar Utrecht liep en de Rupel overging te Rumst.

We zien rechts 't Wit Huis, vlak achter de landelijke woning met dezelfde naam. Ook deze hoeve wordt op de Ferrariskaart (1771-1779) weergegeven. We zien links van ons pylonen. We kun-

nen daar een spelletje spelen door midden de straat te gaan staan, met de benen uiteengespreid, zodat we ons dan met de ene voet in de provincie Brabant (links) en met de andere op het grondgebied van de provincie Antwerpen (rechts) bevinden.

We slaan de eerste straat rechts, de Peeterstraat in, die ons niet aan de genaamde Peeters, maar aan Sint-Pieter herinnert. Ze heette, naar de Tisseltse archieven ons vertelden, gedurende lange tijd «rue Saint-Pierre». Het landschap is er open, zodat we links in de verte «Castel» kunnen zien, dat van promotiepviljoen van Côte d'Or tijdens de Expo 1958 tot ontspanningsoord werd omgetoverd.

Wanneer we 't Spaans Kasteel bereiken, zijn we aan het einde van het Hoevepad, dat je tijdens de komende dagen eens moet bewandelen!

K.D.D.

Tisselt heeft nu ook een wandelpad



Te Tisselt, deelgemeente van Willebroek, werd onder de belangstelling van een 90-tal genodigden het 6 km.-lange Hoevepad ingewandeld. Een 35-tal leden van wandelvereniging De Vaartlandstappers, een aantal afgevaardigden van A.T.B.-Willebroek, burgemeester Hugo Adriaenssens, en de schepenen Louis Van Ighem, Marc Van de Venne en Rob Siebens, waren aanwezig.

Tijdens de openingsplechtigheid sprak schepen van Toerisme Marc Van de Venne, tevens voorzitter van de V.V.V. Vaartland de genodigden toe. Hij bleef stilstaan bij de toeristische dienstverlening te Willebroek.

Hij betreurde de nefaste anti-Willebroek-campagne in het

voorjaar. Maar Willebroek laat zich niet uit het veld slaan, wat blijkt uit de werking van de V.V.V. Vaartland.

Op anderhalf jaar tijd ontwikkelde de vereniging verscheidene projecten. Tal van brochures en foldertjes werden verspreid. Er werden dagtrips en boottochtjes ingericht, die een zeer groot succes kenden.

Nieuw is de idee om van het Vaartland een wandelland te maken. Tegen eind 1988 voorziet men tien bewegwijzerde wandelpaden. Naast de vier wandelpaden in Het Broek, het Blaasveldpad, het Groot-Willebroekpad en het Hoevepad, komt het Broekventjespad in 1986, het Klein-Willebroekpad in 1987 en het Heindonkpad in 1988.

Het Hoevepad dankt zijn naam aan de talrijke hoeven langs de weg. Op initiatief van schepen van Landbouw Louis Van Ighem, kregen zij hun oorspronkelijke kadastrumaan op de gevel.

Schepen Marc Van de Venne sprak de hoop uit dat het wandelpad druk zal worden bezocht. Burgemeester Hugo Adriaenssens knipte het Hoevepad open, dat daadlijk werd ingewandeld. De brochure Hoevepad met kaartje en commentaar van Karel De Decker, is verkrijgbaar aan 10 fr. per ex. op het kantoor van de V.V.V. Vaartland, op het gemeentehuis te Willebroek (tel. 03/886.22.66) en in de afspanning Keukenhof, in de Peeterstraat te Tisselt. — Wd.

Hoeverpad ingewandeld

WILLEBROEK — Heel wat belangstelling bij de officiële opening van het Hoeverpad in Tisselt. Twee wandelverenigingen van de gemeente waren met een sterke afvaardiging aanwezig.

De opening gebeurde ter hoogte van het Spaans Kasteel, burgemeester Adriaensens kreeg de eer het zevende wandelpad van Willebroek open te knippen.

Schepen M. Van de Venne, voorzitter van de VVV-Vaartland, wees er tijdens zijn openingstoespraak op dat het de taak is van de nog jonge VVV-

Vaartland om Willebroek te laten ontdekken. Heel wat moeten wij rechtekken na de lastercampagne van enkele maanden terug. Wij hebben echter kunnen ervaren dat de toeristen ondanks alles goed inspelen op onze initiatieven. Een pluspunt nadat men ons een slag onder de gordel had toegediend. Willebroek is niet uitgeteld zei de voorzitter, de VVV borrelt van activiteiten.

M. Van de Venne is er van overtuigd dat dankzij de werkracht van de VVV het Vaartland binnen enkele jaren een

toeristische trekpleister zal zijn. De toerist wordt aangelokt niet door valse beloften, wat wij aanprijzen is goed, besloot de voorzitter.

Met het Hoeverpad is het Vaartland aan zijn 7e wandelpad toe. Tegen eind 1988 wil de VVV de tien voorziene paden in orde maken. Het volgende komt te Blaasveld, het Broekventjespad zal men daar afbakenen. Na de korte inwandeling werd een drankje voorzien in Keukenhof waar elke wandeling start en ook eindigt. M.M.



WILLEBROEK — De voorzitter van de VVV-Vaartland aan het woord bij de opening van het Hoeverpad. De wandelaars wachten. H.W.

Het Volk 14.7.1986

Hoeverpad officieel ingewandeld

Tisselt

Onlangs werd het Hoeverpad officieel in gebruik genomen te Tisselt. Dit gebeurde met een toespraak van schepen voor toerisme Marc Van de Venne, die eveneens traditiegetrouw het lintje doorknipte om de toegang tot het Hoeverpad vrij te maken. De schepenen Louis Van Ighem en Rob Siebens, samen met burgemeester Hugo Adriaensens zetten de «eerste stapjes» op hoeverpadbodem.

Het Hoeverpad loopt in de deelgemeente Tisselt in een overwegend agrarisch gebied, waar trouwens nog een 10-tal landbouw- en tuinbouwbedrijven aanwezig zijn. Om de 6 kilometer Hoeverpad als wandelaar te overbruggen mag je toch wel een tweetal uurtjes uittrekken. De wegen zijn eveneens berijdbaar met kindervagens op een paar minder gemakkelijke stroken na.

Het Hoeverpad is een creatie van VVV-Vaartland te Willebroek. Het pad start in de Peetersstraat te Tisselt, ter hoogte van de afspanning Keukenhof. Diegenen die met de wagen komen, kunnen deze op de parking daar achterlaten. Deze afspanning was eeuwen geleden een hoeve, en tevens de plaats waar destijds de executies op de

brandstapel plaatsvonden. Van hieruit volg je de met rood uiteinde beschilderde paaltjes die het verdere traject afbakenen.

Verder gaat het dan via het Spaans Kasteel naar 't Vierwinkel, de Schoorhoeve, om via de Hollandershoeve en 't Withuis

opnieuw aan te belanden aan het Spaans Kasteel waar de tocht ten einde loopt.

Het Hoeverpad dat zoals reeds gezegd tot stand kwam door het VVV-Vaartland in samenwerking met het TFFPA (toeristische federatie provincie Antwerpen) is zeker de moeite waard. Een

uitgebreide brochure met kaart en de nodige historische achtergronden van al de op dit Hoeverpad gelegen bezienswaardigheden is tegen 10 fr. per exemplaar te verkrijgen. Dit zowel op het VVV-Vaartland als in het gemeentehuis te Willebroek, als in de afspanning Keukenhof in de Peetersstraat te Tisselt.



Te Tisselt werd kortelings het Hoeverpad officieel ingewandeld. Dat gebeurde met de Willebroekse prominenten op kop, maar de gewone burger maakt, gelukkig, ook gebruik van die wandelmogelijkheid.

Gazet van Bechelen 5.7.1986

Boottochtjes in het Vaartland voor individuelen



De boottochtjes in het Vaartland doen het uitstekend. Tot groot genoegen zowel van de meevarrende groepen als van de organisatoren.

De vraag om individueel mee te mogen is evenwel groot.

De V.V.V. Vaartland heeft dan ook, in overleg met schipper Petrus Diricx van de «Green witch», het besluit genomen om van 1 juli tot en met 12 augustus; boottochtjes voor individuelen te organiseren op de dinsdagen en de zaterdagdagen die vrij zijn, nl. op de dinsdagen 1, 8, 15, 22 en 29 juli en op 5 en 12 augustus; en op de zaterdagdagen 12, 19 en 26 juli en op 2 en 9 augustus.

De «Green witch» vertrekt tijdens die dagen om 13 uur aan het Seshuis te Klein-Willebroek, waar de geïnteresseerden, zonder vooraf te zijn ingeschreven, kunnen opstappen. De boot legt om 13.30 uur aan, ter hoogte van het Gulden Vlies (brug van Willebroek) en om 14.30 uur aan de brug van Tisselt, waar telkens kan worden opgestapt.

Er wordt, aan 200 fr. per persoon en aan 100 fr. voor kinderen beneden de 12 jaar, vergezeld van hun ouders, richting Zemet gevaren, van waaruit het terug naar Klein-Willebroek en van daaruit weer naar de plaatsen gaat waar werd opgestapt. Wat zeggen wilt dat men voor zo'n tochtje op de Vaartlandse wateren 3 uur varen voorziet.

Let wel dat bij volle boot (24 man), de eerstgekommen, en zij die de dag zelf bij de V.V.V. Vaartland, p.a. gemeentehuis te Willebroek reserveerden (tel. 03/866.22.66) absolute voorrang hebben.

Pure rust in het Blaasvelds Broek

WILLEBROEK — De VVV-Vaartland is volop nieuwe wandelpaden aan het uittekenen en bewegwijzeren door deze prachtige streek. Enkele wandelingen die in de VVV-wandelgids van dit gebied staan uitgestippeld zijn inderdaad, door intussen gewijzigde omstandigheden, dringend aan herziening toe. De wandeltoerist zou er soms het noorden bij verliezen. Zo verging het ons ook toen we het Blaasveldpad in Blaasveld-Willebroek wilden afwandelen. Om de werken die er aan de gang zijn aan de Zwarte Beek, maken dat de brochuretekst je nog weinig houvast geeft. Toch blijft het „Blaasveldpad”, mits enige aanpassingen, een aantrekkelijke wandeling van een goeie zes kilometer.

Wie met de wagen komt kan die kwijt op de parking bij de kerk in Blaasveld. Een leuke parking overigens, want je wagen staat er helemaal ingekapseld in het groen.

De VVV-brochure geeft de raad even binnen te springen in de kerk. Er zou een merkwaardig gekleed Kristusbeeld uit de dertiende eeuw te bewonderen zijn. Bovendien wordt er een enig exemplaar relikwie van het

H.Kruis bewaard. Dat hebben we voor onze lezers-wandelaars echter niet kunnen checken, de kerkdeur was immers zowel bij het begin als bij het eind van onze wandeling potdicht.

Beek

Met de rug naar de kerk, sla je rechts het kleine Kannunik A. Boonstraatje in. Een rustig, nauw straatje, dat na een paar honderd meter abrupt stopt en

overgaat in een smal veldwegeltje. Wanneer je dat even volgt, zie je al snel links, boven bomen en struiken, de schoorstenen van de papierfabriek De Naeyer. Rechts ligt de spoorweg Mechelen-Sint-Niklaas. De beek vormt de grens tussen Willebroek en Blaasveld. Aan de oevers van de beek staan een paar mooie berken.

Eens het spoorwegtunneltje door heb je momenteel een indrukwekkend gezicht op de sarningswerken die door de Polder van Willebroek worden uitgevoerd aan de Zwarte Beek. Het pad dat daarlangs loopt brengt je naar de Heindonkse steenweg. Rechtsweg zie je na een paar honderd meter aan je rechterzijde de Broekstraat. Aan de linkerzijde ligt nu het Blaasvelds Broek. Je blijft echter de Broekstraat volgen tot voorbij de parking van het Broek. Eventjes achterin staat het bord met plan van het natuurpark. Daarlangs gaat het naar beneden. En dan begint, dat moet gezegd, het mooiste stuk van de hele wandeling. Voor de liefhebbers kunnen we trouwens vermelden dat ook in Blaasvelds Broek zelf vier korte wandelingen zijn uitgestippeld. Alle info daaromtrent vind je ter plaatse.

Kapelletjes

Spoedig kom je links de „kappellekesput” tegen, de vroegere zwemplaats van de Blaasveldse jeugd. Daartegenover aan de rechterzijde staat het legendarisch kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van de veertien Bunders. De VVV-brochure vermeldt hieromtrent dat dit kapelletje werd gebouwd op een plaats waar men in een gracht het beeldje zou gevonden hebben. En ook maakt men melding van het feit dat deze gracht nooit meer is dichtgevroren, zelfs niet in de strengste winters.

Je gaat door langs de broekweg en komt zo voorbij een slagboom aan je rechterzijde. Bij de kruising even daar voorbij laat je de dreef naar Scheyvaertshof links liggen en eveneens de weg die rechts naar boven loopt. De weg loopt verder tussen de



De kerk, begin en eindpunt van de wandeling.



Het veldweggetje dat in het verlengde van de Kan. A. Boonstraat ligt.

prachtige vijver links en het kasteelpark rechts, waarin zich de dikste en wellicht ook de oudste tamme kastanjeboom van ons land bevindt. Hij dateert van omstreeks 1700 en werd gerangschikt als natuurmonument. Op de vijvers treft men vooral de fuut, meerkoet en kleine gans aan, en langs de boorden de blauwe reiger.

Bij de volgende slagboom ga

je rechts, bergop. Zo kom je spoedig voorbij de kapel van de H. Franciscus. Voorbij deze kapel neem je het eerste paadje links. Wanneer je terug in de bewoonde wereld, bij een nieuwe woonwijk komt, zie je recht voor je de Molendreef liggen, de vroegere rechtstreekse verbinding tussen Molen en Kasteel. We gaan echter rechtsweg verder, tussen de bosrand en de

tuinen van de woningen. Je steekt de Beselaarstraat over, rechtdoor langs de zagerij, de onbewaakte spoorweg over en onmiddellijk rechtsaf, langsheen de spoorlijn. Het asfaltweggetje daarlangs kronkelt even verder links-rechts-links en leidt doorheen een woonwijk terug naar de steenweg waar rechtsweg een eindje verder terug bij de kerk belandt. (AD)



De wandeling loopt langsheen de prachtige vijver in het Blaasvelds Broek.

VVV Vaartland tekent Hoevepad

WILLEBROEK — Zeer recent werd in Willebroek-Tisselt het 6 km. lange Hoevepad ingewandeld, de eerste wandeling die door de nog jonge VVV Vaartland werd uitgestippeld. VVV Vaartland stelt zich tot doel binnen afzienbare tijd onder het motto „Vaartland Wandeland” in elk van de vier Willebroekse deelgemeenten een volwaardig wandelpad uit te tekenen. Het Hoevepad loopt, op verharde en goed begaanbare wegen, door een overwegend agrarisch gebied, waarin nog een tiental land- en tuinbouwbedrijven aanwezig zijn.

De wandeling start in de Peeterstraat in Tisselt, bij de Afspanning Keukenhof. Wie met de wagen komt kan die op de Keukenhof-parking achterlaten.

Deze afspanning was eeuwen geleden een hoeve, genoemd naar de Keukenheide, waar volgens Ernest Moeremans (Bijdrage tot de toponymie van Klein-Brabant, 1949) executies met de brandstapel zouden hebben plaatsgevonden. Puurs was immers destijds een „halsheerlijkheid”, waar de hoogste straf kon worden uitgesproken en ook uitgevoerd. Daarom wordt het niet uitgesloten geacht dat op de Keukenheide, in het zuidoosten van Breendonk, op de vroegere grens met Puurs, de executies werden uitgevoerd, aangezien de executieplaatsen meestal aan de rand van de heerlijkheid lagen.

Kasteel

Van het Keukenhof volgt men

de palen waarvan het uiteinde rood werd geschilderd en gaat het richting Spaans kasteel. We slaan linksaf (rechts staat het oude bakhuis van de hoeve, die volgens de overlevering door de bewoners werd omwald om miltende Spaanse soldaten op afstand te houden) en trekken, achter het Spaans Kasteel, de Dreef in. Een moeilijk stukje weg is dit, dat in hoofdzaak door landbouwers wordt gebruikt. Bij het eind van de Dreef staat rechts 't Vierwinkel, een hoeve die samen met andere, in 1982 onder impuls van landbouwschepenen Van Ighem, een benaming in smeedijzer kreeg. Wie de hoeve van dichtbij wil zien, moet een ommetje van een paar honderd meter maken. Onze tocht gaat echter verder linksaf, de Wolvenweg in. Links ligt het terrein van Broken Wings, waar men vooral tijdens de weekends tientallen liefhebbers met miniatuurvliegtuigjes aan het werk kan zien. Een eindje verder ziet, men tussen de knotwil-

gen door, de Brouwerij Moortgat.

Speelplein

Op het eind van de Wolvenweg gaat het rechts de Breen-donkstraat in en even verder eveneens rechts de Baeckelmansstraat in, waarin aan de linkerzijde de Groenlandhoeve met bakhuis wordt opgemerkt.

Eens de Bosbeek over zien we de wat troosteloze Schoorhoeve, met tussen het groen de restanten van een bakhuis. We draaien rechts de Schorheidelaan in, waar zich de eerste huizen van de Schorheidewijk bevinden.

We volgen deze straat en slaan op het eind, vlak voor de telefoonpaal links af. We komen op het gemeentelijk speelplein Schorheide terecht dat we oversteken. Eens de uithoek van het speelplein bereikt slaan we rechts af. We volgen de oude spoorwegbedding langs de linkerzijde. Links van de spoorbed-

ding ligt de in 1970 aangelegde Cardijnwijk. Een paar honderd meter verder komen we op een wegdek dat gedeeltelijk is uitgehold. We bereiken de Bosbeek, steken die over en komen bij de landelijke woning Reyniers,



De omgeving van het Spaans Kasteel, een van de fraaiste stukjes uit de wandeling.

waar een ommetje langs het grasperk nodig is om opnieuw op de Wolvenweg te belanden, die we links inslaan.

Routhuis

Even voorbij de bocht zien we rechts de Hollandershoeve. Bij het kruispunt Wolvenweg-Beekstraat slaan we rechts de Beekstraat in.

We steken de straat over en zien vlak voor ons de Kalendarhoeve, een imposant gebouw met ingang langs de achterzijde. Een paar honderd meter verder, langs de linker-

kant, zien we Routhuis dat, herbouwd, aan het vroegere treinvwachtershuisje herinnert langs de spoorlijn Willebroek-Aalst.

We passeren de Tisseltstraat maar lopen rechtdoor tot de Bessemstraat. Volgens sommige oudheidkundigen zou de Bessemstraat, samen met de Beekstraat en de Blaasveldstraat, deel hebben uitgemaakt van de heirbaan die van Bavai naar

Utrecht liep en de Rupel overging in Rumst.

We zien rechts 't Wit Huis, vlak achter de landelijke woning met dezelfde naam. Nu gaat het rechts naar de Peeterstraat.

Volgens de Tisseltse archieven herinnert die straatnaam niet aan een of andere meneer Peeters, maar aan Sint-Pieter. De straat zou lange tijd „rue Saint-Pierre” hebben geheten.

Een paar honderd meter verder zijn we weer bij het Spaans Kasteel, ons vertrekpunt. (AD)



De hoeve 't Wit Huis wordt reeds op de Ferrariskaart (1771-1779) weergegeven.

Pure rust in de Wolvenweg.



Afspanning Keukenhof was eeuwen geleden een hoeve, genoemd naar de Keukenheide, de plaats waar destijds executies met de brandstapel plaatsvonden.

Van Nieuwblad 18.7.1986

V.V.V. VAARTLAND BIJ RADIO SINT-JAN TE GAST!

Het gaat goed met V.V.V. Vaartland! Het kwam nog deze week, zowel in dagblad Het Volk, als in weekblad Het Rijk der Vrouw aan bod. Het is, na bij Radio Carina te gast te zijn geweest, nu zondag 20 juli van 13 tot 14 uur op 104.9 Mhz van de FM-band bij Radio Sint-Jan te beluisteren. Mark Van Praet zal dan, tijdens het programma «Onder ons gezegd», interviews afnemen van Lia De Wit, die de bootjes gidet die de Vaartlandse wateren bevaren, en van Karel De Decker, die het meer uitgebreid over de werking van de nog jonge V.V.V. Vaartland zal hebben. Een Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer, die ondanks z'n nog jong zijn, een nationale bekendheid verwierf. Afstemmen dus op Radio Sint-Jan, die als eerste lokale zender van het Vaartland, de schijnwerper op de V.V.V. Vaartland richt!

Emgee

Ons Klein-Brabant 18.7.1986

Poststempel voor mooier Willebroek

Een propagandastempel van de Posterijen vestigt er thans de aandacht op dat Willebroek mooier is dan je denkt. De leefmilieuproblematiek te Willebroek heeft zeer ruime aandacht gekregen in de pers en op de televisie in binnen- en buitenland. Voor het toerisme in de Willebroekse regio was dat uiteraard geen beste zaak.

In ons blad hebben we daarom ook ruime aandacht geschonken aan hetgeen Willebroek de toeristen te bieden heeft: het Fort van Breendonk, het natuurgebied het Broek, de watersportbaan Hazewinkel, het museum

De Cuyper, het brouwerijmuseum, het Scheepvaartmuseum, het vredige Klein-Willebroek en zijn kanotochten, de streekgerechten en de beelden in Bel-Air. Navraag bij toeristen ter plaatse heeft aangetoond dat onze artikels hun doel niet gemist hebben.

Thans dragen de Posterijen het hunne bij om de aandacht te vestigen op het feit dat Willebroek toeristisch wat te bieden heeft. De postzendingen die het Willebroekse postkantoor verlaten, zullen worden afgestempeld met de melding Willebroek, centrum van het Vaartland, mooier dan je denkt.

Gazet van Antwerpen 7.8.1986

WILLEBROEK

CENTRUM
VAN HET VAARTLAND

*mooier.
dan je
denkt*

«Willebroek, Centrum van het Vaartland» vraagt momenteel, via de propagandastempelvlag die op de brieven die het hoofdkantoor van de Regie der Belgische Posterijen aan de Dr. Persoonslaan te Willebroek verlaten, de belangstelling van hij (of zij) die de brief ontvangt, en van de huisgenoten.

De slogan «Willebroek, mooier dan je denkt», dit keer met «Centrum van het Vaartland» aangevuld, is een hernemen van de titel van de brochure, die tijdens de jaren zeventig, door het gemeentebestuur van Willebroek verspreid werd.

Het is pas na de fameuze Panoramauitzending «In vieze papieren» (Vlaamse Televisie) en de weerslag in de nationale pers, dat bij de Dienst Informatie de idee ontstond om hoe dan ook, op deze negatieve voorstelling van Willebroek te reageren. Wat ondermeer gebeurt, door toedoen van de «propagandastempelvlag», waardoor zo'n goeie 300.000 geadresseerden kunnen worden bereikt.

Voor de V.V.V. Vaartland is met dit initiatief bijzonder gelukkig, om reden dat mede daardoor het accent van het «onbewoonbaar» Willebroek, naar het «mooier dan je denkt» wordt verlegd, waardoor de objectiviteit weer z'n recht krijgt. Wat door de honderden dagjesmensen, die tijdens de voorbije vakantieweken Willebroek bezochten, benadrukt werd.

K.D.D.

Ons Klein-Brabant 11.7.1986

V.V.V. Vaartland bij Radio Carina te gast

De V.V.V. Vaartland is op vrijdag 18 juli van 18 tot 20 uur in het programma «Wegwijzer» van Radio Carina (105 Mhz op de FM-band) te gast.

Tijdens dit populaire programma, dat door Hilde De Smet bij mekaar wordt gepraat, zal er een toeristisch portretje van Willebroek worden opgehangen.

Lia De Wit, die momenteel bij de V.V.V. Vaartland een stage-opdracht vervult, zal tijdens deze uitzending zowel over de dagtrips voor groepen, als over de zeer succesrijke formule «boottochtjes in het Vaartland» praten.

Het programma «Wegwijzer» van Radio Carina, met stamkroeg en uitzendpost in de Stationsstraat 206 te Sint-Katelijne-Waver, zal met een vraaggesprek met Karel De Decker, sekretaris van de V.V.V. Vaartland worden afgerond.

emgee

Meest gezochte man van Antwerpen zat vier dagen op de Watertoren van Willebroek!

Gerard Pollet, de 34-jarige vrijgezel en vast medewerker bij Omroep Antwerpen, heeft gedurende vier dagen op de watertoren van Willebroek gezeten. Hij werd er afgehaald door de 24-jarige Monique Decorte, uit de Eikstraat 34 in Willebroek! Waarmee wij maar willen zeggen dat het cijfer 34 de beslissende faktor in het zoveelste «Torenspel» was.

Zoals de lezer waarschijnlijk bekend is, is zelfde «Torenspel» een radiospel, waaraan de luisteraar, die Gerard weet op te sporen en van 'n toren te halen, een weekendje voor twee in een attractief hoekje van de provincie Antwerpen kan overhouden.

Het «Torenspel» is inderdaad het nieuwe radiospel van «Antwerpen Apart», het regionaal nieuwsprogramma dat dagelijks tot 29 augustus, tussen 12 en 13 u. via FM-kanaal 97,5 te beluisteren is. Het is er op gericht de toeristische attracties van de provincie Antwerpen eens extra in het zonnetje te zetten en een project waarop door een twintigtal gemeenten, die de prijzenpot vullen, werd ingespeeld.

Gerard Pollet kwam op donderdag 17 juli te Willebroek toe. Hij was in gezelschap van de heer Liekens van PIDPA en diens medewerker. Hij had via een telefoonverbinding, contact met de studio aan de Van Rijswijklaan, zodat de luisteraars hem via de studio konden kontaktieren. De lieve presentatrice die daar zat, de genaamde Karin Van den Berghe, wist bij momenten ironisch in te spelen op de soms erg ontwijkende antwoorden van haar collega Gerard.

Bijna raak

Gerard Pollet kwam op donderdag 17 juli even na 12 voor 't eerst in de eter. Met de cryptische beschrijving dat hij het nodige zou doen om de ratten weg te houden en met de melding dat hij blij zou zijn dat hij straks een luchtje kon gaan scheppen. Waarom een luchtje scheppen, vroeg Karin. Omdat het hier nogal vochtig is, antwoordde Gerard. Op een kwartier tijd werd hij door niet minder dan 15 luisteraars belaagd. Of hij op het Rattenest van Hove zat, of op de Rattentoren te Antwerpen? Of in Wijnegem? Of Gerard de dorpskern van Hamelen (in Duitsland) kon zien? Of hij

op de watertoren van Mechelen zat?

Kwam dan de vraag of Gerard het kanaal van Willebroek naar Brussel kon ontwaren. Ik zie het, zei Gerard. Dan denk ik dat je op de Sint-Niklaaskerk van Willebroek zit, was de prognose. Waarom denk je dat, replikeerde Gerard. Omwille van die ratten en om het feit dat men de inwoners van Willebroek waterratten noemt. Wist ik niet, al komt het mooi uit, zei een ontwijkende Gerard.

De luisteraars die nadien binnenkonden, hielden het bij de toren van de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem, de kerktorens van Oosterweel, Breendonk en Blaasveld en bij de wachttorens van het Fort van Breendonk. Een snuggere luisteraar wilde weten of hij in Brabant zat. Een andere of hij op de toren van het kasteel van Heindonk toefde. En weer andere wou weten of hij de brug zag over de Leuvense vaart, terwijl de laatste die werd binnengelaten, op de Zimmerstoren tipte, die te Lier werd neergeplant...

Ammoniak!

Op vrijdag 18 juli kroop Gerard voor de tweede maal naar boven. Hij noemde ratten a-sociale dieren. Hij zei dat z'n gefluit hen niet bekoren kon en dat het hen volledig gevoelloos liet. Toen ik de radio opzette, dixit Gerard, gingen ze allemaal lopen. Ik hoor zelfs geen geritsel meer. Ik denk dat het netwerk waarin ze gevlucht zijn, tamelijk uitgebreid is.

Weer bleef Gerard zitten, al werd hij door tien luisteraars op de korrel genomen.

Men vroeg hem of hij op de toren van het kasteel van

Marnix van Sint-Aldegonde te Bornem zat. Of op de watertoren van Rumst? Op een zendmast of zo? Of op het Kasteel Rattenhof te 's Gravenwezel?

Vlak daarop kwam men heel effe in de buurt, toen Gerard gevraagd werd of hij de fabriek zag waar ammoniak werd gemaakt, al werd vlak daarop weer afgedwaald naar de Jagerstoren in het Boekenbergpark te Deurne, naar een grote vuilnisbelt die Gerard niet zag, maar die hij naar zijn zeggen misschien had kunnen ruiken indien de wind niet verkeerd had gezeten, en naar de ... Hoge Maey! Men kwam effe in de buurt toen men hem vroeg of hij de waterplassen van Hazewinkel zag, met een vermeend verblijf van Gerard op het torentje van Kasteel De Bocht te Heindonk.

De tweede dag werd afgesloten met een gok op de toren van de O.L.Vrouwkerk te Boom.

De Hollandse hand

Dinsdag 22 juli werd Gerard's derde dag op de watertoren van Willebroek. Hij lichte de sluier effe. Hij zei dat ondanks het feit dat de radio de ratten weg wist te houden, het er hier van wemelt. Toeh meende hij dat ze in een wijdvertakt net van vlucht- en toegangswegen weggedoken zaten, daar waar anderzijds weinig ratten weten, dat Holland op deze plaats niet ver af is, waarna hij er een schoppe bovenop deed door te zeggen dat ze hier vroeger de hand gaven, hetgeen nu minder gebeurt.

Elf luisteraars werden in de mogelijkheid gesteld een gok te wagen. Gerard Pollet bleek het noorden kwijt te zijn, toen er sprake was van Klein-Brabant, dat hij bui-



Gerard wist toen nog niet dat hij de eerste tocht naar boven meermaals zou moeten herhalen (smge)

ten de provincie Antwerpen waande.

Men tipte dit keer op de toren van Hingene, op die van Ruisbroek en op die van Walem. Men vroeg of hij de sluis van Wintam kon zien en of hij de Zandvliet-sluis niet kon ontwaren. Men meende dat hij onderdak had gevonden op de toren van Berendrecht, op de watertoren van Boom of op de Mouterij van Ruisbroek... Ook de toren van de Provinciale Technische School van Boom alsmede deze van Schelle werden vernoemd.

Net op het ogenblik dat hem gevraagd werd, of hij vanuit zijn toren de IJzertoren kon zien, hoorden wij Gerard schateren. Nee, niet de toren van Diksmuide, zei Gerard, die kan ik niet zien, waarna hij de allerlaatste kandidaat teleur moest stellen, die meende dat Gerard op de Kernreaktor zat te Doel...

Winnares uit de eigen buurt

Woensdag 23 juli vertelde Gerard dat de matras beneden de toren klaar lag en dat het glas om door te vallen er lag. Had hij een voor gevoel?

Feit is dat hij, bij de derde oproep de mist inging, dit nadat de eerste luisteraar op het Fort Sinte-Margriet te Niel en de tweede op de Sint-Bernardustoren te Hemiksem hadden gekokt.

Zie je het Fort van Breen-donk, vroeg vlak daarop

Eikstraat 34 te Willebroek, die uiteindelijk de winnares bleek te zijn, vertelde dat ze het al van de eerste dag wist, maar dat ze onmogelijk binnenraakte.

Wat die ratten daar mee te maken hadden?

Dat werd helemaal in 't begin van de eerste uitzending gezegd: de inwoners van Willebroek zijn water-ratten, en toen dacht ik, ik zoek maar eens de watertoren van Willebroek op. Gisteren heb ik iets gezegd van "Holland ligt niet ver",

ik heb het dikwijls gehad over schep. Een schepke lucht. Een schepke bovenop.

Schep is in Willebroek een culinaire term. Dat is namelijk gestoofd paardenvlees. Dat is, rond de eeuw-wisseling, de zondagse arbeidersschotel geweest. Ik heb het nog niet geproefd. Ik heb al een suggestie gedaan, bij ons in de keuken, want daar werkt iemand van Willebroek.

Gerard Pollet wou vlak daarop toch nog iets kwijt



Gerard Pollet neemt de binnenzijde van de Watertoren van Willebroek in ogenschouw, onder het waakzaam oog van de heer Liekens van PIDPA en diens medewerker (emgee)

een vrouwelijke stem. Dat zie ik van hieruit, antwoorde Gerard. Zou het de watertoren van Willebroek kunnen zijn? Waarom heb je juist aan die watertoren gedacht? Omdat ik van verleden donderdag weet, dat je het zeekanaal ziet. Gerard spartelde wat in het rond. Hij weerde zich en zei dat er op de watertoren van Willebroek geen ratten zitten. Begin je het nog niet warm te krijgen, vroeg Karin vanuit de studio. Warm niet, want 't is hier aan het afkoelen, maar ik denk, ik ben hier vroeg gekomen en 'k heb mijn matras neergelegd... Wat daarop volgde was een gerinkel van glasscherven en de val van Gerard, die zich na 39 vragen en vier dagen Willebroek, gewonnen had gegeven. Monique Decorte, uit de

daarmee doelend op het feit dat men in Willebroek nog al prat gaat op de laatste ontmoeting die Willem van Oranje in 1567 gehad heeft met Graaf van Egmont, waarbij de historische woorden "Vaarwel, prins zonder land! - Vaarwel, graaf zonder hoofd!" werden gewisseld. Hoe ze dat toen al wisten hè! Mijn geschiedenisleraar heeft me dat zodanig ingeprent, dat ik het nu kwijt kon. Maar toch nog iets over de toren. Zoals gezegd: het is de watertoren van Willebroek, met een wijdvertakt netwerk. Dat zijn waterleidingen vanaf de waterwinning tot aan het kraantje. De mensen weten niet welk ingenieus systeem dat is. Als je daarbij bedenkt dat er per dag zoveel gedronken wordt, dat als je het PIDPA-water in flessen vult, het de halve wereldomtrek kan beslaan... Enne, dixit Gerard,

over Willebroek dat hij een mooie gemeente noemde. Wat door Monique Decorte bevestigd werd. Je hebt er het Fort van Breen-donk en de jaarmarkt in oktober, zei Gerard, die Monique vroeg wat daar te zien was. Koeien, varkens en de markt, zei deze, waarna ze bevestigde dat men er ook sohep kon eten. Ze vertelde hem verder dat men op Hazewinkel kon surfen en in Het Broek kon wandelen. Waarna Gerard Pollet z'n vier dagen watertoren te Willebroek besloot, met de overtuiging dat een dagje uit te Willebroek zeker een uitje waard moet zijn.

De V.V.V. Vaartland, die van meetafaan bij dit "Torenspeel" betrokken was, schonk Monique Decorte een weekend voor twee personen. Ze zal dat in geen geval op de watertoren van Willebroek doorbrengen...

Karel De Decker

WILLEBROEK CENTRUM VAN HET VAARTLAND MOOIER DAN JE DENKT

"Willebroek, mooier dan je denkt" als stempelvlag!

"Willebroek, Centrum van het Vaartland" vraagt momenteel, via de "propagandastempelvlag" die op de brieven die het hoofdkantoor van de Regie der Belgische Posterijen aan de Dr. Persoonslaan te Willebroek verlaten, de belangstelling van hij (of zij) die de brief ontvangt, en van de huisgenoten...

De slogan "Willebroek, mooier dan je denkt", dit keer met "Centrum van het Vaartland" aangevuld, is een hernemen van de titel van de brochure, die tijdens de jaren zeventig, door het gemeentebestuur van Willebroek verspreid werd. Het is pas na de fameuze Panoramauitzending "in vieze papieren" (Vlaamse televisie), en de weerslag in de nationale pers, dat bij de dienst informatie de idee ontstond om hoe dan ook, op deze negatieve voorstelling van Willebroek te reageren. Wat ondermeer gebeurt, door toedoen van de "propagandastempelvlag", waardoor zo'n goeie 300.000 geadresseerden kunnen worden bereikt.

Vooraf de V.V.V. Vaartland is met dit initiatief bijzonder gelukkig, om reden dat mede daardoor het accent van het "onbewoonbaar" Willebroek, naar het mooier dan je denkt" wordt verlegd, waardoor de objectiviteit weer z'n recht krijgt. Wat door de honderden dagjesmensen, die tijdens de voorbije vakantieweken Willebroek bezochten, benadrukt werd...

De Bode 13.8.1986

Willebroek, mooier dan je denkt

als stempelvlag!

«Willebroek, Centrum van het Vaartland» vraagt momenteel, via de «propagandastempelvlag» die op de brieven die het hoofdkantoor van de Regie der Belgische Posterijen aan de Dr. Persoonslaan te Willebroek verlaten, de belangstelling van hij (of zij) die de brief ontvangt, en van de huisgenoten...

De slogan «Willebroek, mooier dan je denkt», dit keer met «Centrum van het Vaartland» aangevuld, is een hernemen van de titel van de brochure, die tijdens de jaren zeventig, door het gemeentebestuur van Willebroek verspreid werd.

Het is pas na de fameuze Panoramauitzending «In vieze papieren» (Vlaamse

Televisie) en de weerslag in de nationale pers, dat bij de Dienst Informatie de idee ontstond om hoe dan ook, op deze negatieve voorstelling van Willebroek te reageren. Wat ondermeer gebeurt, door toedoen van de «propagandastempelvlag», waardoor zo'n goeie 300.000 geadresseerden kunnen worden bereikt.

Voor de V.V.V. Vaartland is met dit initiatief bijzonder gelukkig, om reden dat mede daardoor het accent van het «onbewoonbaar» Willebroek, naar het «mooier dan je denkt» wordt verlegd, waardoor de objectiviteit weer z'n recht krijgt. Wat door de hon-der-den dagjesmensen, die tijdens de voorbije vakantieweken Willebroek bezochten, benadrukt werd...

't Boerenfront — 31-07-1986

«Willebroek mooier dan je denkt» als stempelvlag

Vanaf heden prijkt een «propagandastempelvlag» op de brieven die het hoofdkantoor van de Regie der Posterijen aan de Dr. Persoonslaan te Willebroek verlaten. Willebroek, centrum van het Vaartland, vraagt langs deze weg de aandacht van de toerist, van hij of zij die de brief ontvangt. De slogan «Willebroek, mooier dan je denkt», heden aangevuld met «Centrum van het Vaartland» is een herneming van de titel van de brochure die tijdens de jaren zeventig door het gemeentebestuur van Willebroek vers-

preid werd.

Het is pas na de slecht overgekomen Panorama-uitzending «In vieze papieren» van de BRT, en de weerslag in de nationale pers, dat bij de Dienst Informatie de idee ontstond om hoe dan ook, op deze negatieve voorstelling van Willebroek te reageren.

Via de propagandastempelvlag kan men minstens 300.000 geadresseerden bereiken, het is een van de vele initiatieven op touw gezet te Willebroek. De VVV-Vaartland is met het initiatief bijzonder gelukkig om reden dat daardoor het aksent van het «onbewoonbaar Willebroek» naar het mooier dan je denkt, wordt verlegd. Hierdoor krijgt de objectiviteit weer zijn recht.

Klein-krant/Vaartland 7.8.1986

Poststempel

Willebroek poetst zijn besmeurd imago op

(Eigen berichtgeving)

WILLEBROEK.- Alle brieven die het hoofdkantoor van de Regie der Belgische Posterijen aan de Dr. Persoonslaan te Willebroek verlaten, dragen voortaan de stempelvlag 'Willebroek, mooier dan je denkt'.

Deze slogan aangevuld met 'Centrum van het Vaartland' is het hernemen van de titel van een brochure die tijdens de jaren zeventig door het gemeentebestuur verspreid werd. Het is pas na de fameuze Panorama-uitzending 'In vieze papieren' (BRT) en de weerslag in de nationale pers, dat bij de gemeentelijke Dienst Informatie de idee ontstond om op deze negatieve voorstelling van Willebroek te reageren.

Dit gebeurt dus ondermeer door gebruik te maken van een propagandastempelvlag waardoor elke maand zo'n goeie 300.000 geadresseerden kunnen worden bereikt. Vooral de VVV Vaartland is met dit initiatief bijzonder gelukkig, om reden dat mede daardoor het aksent van het 'onbewoonbaar' Willebroek naar het 'mooier dan je denkt' wordt verlegd, waardoor de objectiviteit weer z'n recht krijgt (WVDL)

De Morgen

augustus 1986

Nota Bene 16.8.1986

Willebroek mooier dan je denkt als stempelvlag !

«Willebroek, Centrum van het Vaartland» vraagt momenteel, via de «propagandastempelvlag» die op de brieven die het hoofdkantoor van de Regie der Belgische Posterijen aan de Dr. Persoonslaan te Willebroek verlaten, de belangstelling van hij (of zij) die de brief ontvangt, en van de huisgenoten...

De slogan «Willebroek, mooier dan je denkt», dit keer met «Centrum van het Vaartland» aangevuld, is een hernemen van de titel van de brochure, die tijdens de jaren zeventig, door het gemeentebestuur van Willebroek verspreid werd.

Het is pas na de fameuze Panoramauitzending «In vieze papieren» (Vlaamse Televisie) en de weerslag in de nationale pers, dat bij de Dienst Informatie de idee ontstond om hoe dan ook, op deze negatieve voorstelling van Willebroek te reageren. Wat ondermeer gebeurt, door toedoen van de «propagandastempelvlag», waardoor zo'n goeie 300.000 geadresseerden kunnen worden bereikt.

Vooraf de V.V.V. Vaartland is met dit initiatief bijzonder gelukkig, om reden dat mede daardoor het accent van het «onbewoonbaar» Willebroek, naar het «mooier dan je denkt» wordt verlegd, waardoor de objectiviteit weer z'n recht krijgt. Wat door de honderden dagjesmensen, die tijdens de voorbije vakantieweken Willebroek bezochten, benadrukt werd...

Nota Bene 14.8.1986

Boottochtjes in het Vaartland suksesrijk besloten

De «Boottochtjes in het Vaartland» zitter er op voor dit jaar. Ze werden van 1 juni tot 15 augustus ter beschikking van de dagjesmensen gesteld, die er zowel in groep als individueel gebruik van maakten. Tot groot genoegen van schipper Petrus Dirickx en z'n «Green Witch», als van de V.V.V. Vaartland, die gedurende 22 tochten Lia De Wit als gids ter beschikking had gesteld van de 453 dagjesmensen, die van zowat overal waren gekomen.

Uit de statistiek die na afloop door de V.V.V. Vaartland werd opge maakt, blijkt dat er 293 volwassenen en 160 kinderen aan de boottochtjes hadden deelgenomen, waaronder de 201 van Willebroek en de 252 Vaartlandverliefden van buiten de gemeente.

Bij de 201 van eigen gemeente was Willebroek met 106 deelnemers het best vertegenwoordigd, al waren er daarnaast de 62 van Tiselt en de 4 van Blaasveld.

Bij de 252 van buiten de gemeente scoorde de provincie Antwerpen met 105 het hoogst. Ze wordt op de voet gevolgd door Brabant met 60, West-Vlaanderen met 43 en Oost-Vlaanderen met 9 deelnemers.

Er waren ook 17 Fransen, 4 Nederlanders en 1 Duitser, die vanop de Green Witch, mede met de 13 «onbekenden», het Vaartland vanop het water verkenden.

Globaal bekeken mag worden verklaard dat de «Boottochtjes in het Vaartland» een suksesrijk verloop hebben gekend. Het is een eksperiment dat tijdens het toeristisch seizoen 87 zal worden herhaald met ondermeer een boottochtje dat in de «Dagtrips voor groepen» zal worden ingewerkt.

Uitstap naar Blaasveld overwaard

Museum

Herman De Cuyper

oogst ruime waardering

Beeldhouwer Herman De Cuyper heeft thans goed de kaap der 80 overschreden en geniet er mee van dat zijn omvangrijk oeuvre in het eigen museum te Blaasveld steeds meer bekendheid en waardering krijgt. Zijn werk is wel in het gehele land verspreid, maar toch biedt het museum, gelegen Mechelsesteenweg 249 te Blaasveld een volledig beeld van zijn sculpturaal werk.

In het leven van Herman De Cuyper heeft het Blaasveldse schoolhoofd meester De Win zeker een grote rol gespeeld. Hij wist immers vader Karel te overtuigen om zijn begaafde zoon academie te laten volgen in Mechelen. Dat werd immers in vele families destijds met een scheef oog bekeken.

Beeldhouwer - schilder Bliex, directeur Rosiers en Rik Van Perk hadden de grootste invloed op zijn artistieke vorming. In de Mechelse meubelmakerij leerde Herman De Cuyper het vak van sculpteur want de kunst bood evenmin als nu een bestaanszekerheid. Vanaf de crisis van 1930 begon Herman De Cuyper zich volledig aan de kunst te wijden.

Werken

Het werk van Herman De Cuyper is zeer verscheiden, zowel door de behandelde thema's als door de materialen. De laatste decennia beoefende hij steeds de «taille directe» in steen en hout. De Cuyper liet zich voornamelijk inspireren door de vorm van het natuurlijke materiaal en behandelde



meermaals thema's als geboorte, liefde, moederschap, gezin en religieuze onderwerpen in opdracht van kerkelijke instellingen. Op het terrein van de religieuze kunst viel De Cuyper overigens dikwijls op door zijn vernieuwende vormgeving.

Herman De Cuyper beitelde ook veel portretten van letterkundigen, kunstenaars en vooral kinderportretten. In vele van die portretten voelt men familiegeuk en ongeunsteldheid. Het religieuze werk nodigt uit tot bezinning en meditatie.

Een aantal gedenktekens van De Cuyper hebben ook een duidelijke allegorische vormgeving. We denken daarbij aan het Jan

Hammeneckermonument te Mariakerke, het oorlogsgedenkteken te Bornem, het monument der gesneuvelden te Blaasveld, het grafmonument van organist Frans Desmedt, het grafmonument van pastoor Clymans te Willebroek en het monument van de arbeid te Tisselt.

Expo

Het museum Herman De Cuyper maakt als het ware deel uit van de woning van de kunstenaar. De mooie grote glazen ruimte is een droompaleis voor de ruim 150 beelden. Het museum werd in november 1984 opengesteld voor het publiek en

HERMAN DE CUYPER

is tijdens de weekeinden en ook op afspraak te bezoeken.

Voor een eerste kennismaking kan men ook in vele kerken terecht. Van De Cuyper vindt men in de kerk te Mariekerke de Sint-Job, in de kerk te Liezele het Sint-Antoniusbild, te Ruisbroek de kruisweg, in de hovingen van OLV ten Traan te Kalfort de beeldengroepen van de Rozenkrans, in de kerk te Boom de kruisweg, in de kerk te Olen Sint-Isidorus, in de kerk te Schoten het Mariabild en in de kerk te Oost-Rozebeke het Sint-Lutgardisbild.

Wie het museum te Blaasveld wil bezoeken, zal dat gemakkelijk vinden in het centrum van de Willebroekse deelgemeente Blaasveld.



In zijn persoonlijk museum toont De Cuyper meer dan 150 beelden. Andere werken zitten verspreid over gans het Vlaamse land.



Beeldhouwer Herman De Cuyper — con brio de kaap van de 80 voorbij — bij een van zijn kreaties.

Opzet van artwerpen 12.8.1986

HERMAN DE CUYPER IN ZIJN BEELDEN

Het langs de Mechelsesteenweg 249, te Blaasveld gelegen Museum Herman De Cuyper, dat door toedoen van de kunstenaar en met de medehulp van de jongste zoon Chris, tot een volwaardig museum werd uitgebouwd, is een voltreffer op kunstgebied. Toch ben je er als in een flits voorbij. Het museum zelf is schuin over de Rubenszaal gelegen, op de plaats waar de autobus die de dienst Mechelen-Willebroek verzekert, haar halte heeft. Je kunt er, op het einde van het weggetje dat je naar het met eigen handen en met eigen hart gebouwde «heiligdom» van de als animist gekende beeldhouwer Herman De Cuyper leidt, je wagen parkeren. Wij maakten er een praatje met conservator Chris De Cuyper, die je van de ontroerende schoonheid laat proeven, die hij daar, mede door de scheppingskracht die vader Herman van meetaf aan eigen was, met kennis van zaken geëtaleerd heeft.

Jongste conservator

Chris De Cuyper, die het etiket op de borst mag kleven, «de jongste conservator van het Vaartland» te zijn, praat vrijuit. Hij vertelt dat de idee, de werken van Herman De Cuyper in een volwaardig museum onderbrengen, pas voorgoed wortel schoot tijdens de retrospectieve tentoonstelling die naar aanleiding van de 80^{ste} verjaardag van de kunstenaar, in

november 1984, de grote massa naar de Mechelsesteenweg 249 wist te lokken.

«Het gebouw zelf stond er al jaren», zegt Chris. «Nadat de beschikbare ruimte met 150 sprekende beelden werden opgevuld, kwam ik tijdens de samenstelling van de catalogus die i.s.m. de V.V.V. Vaartland zal worden uitgegeven, op de gedachte om 78 tekeningen, waarvan sommige re-



*Het museum Herman De Cuyper, van buitenaf gezien
— CwD.*

LEEFT VERDER

Het Laatste Nieuws 19.8.1986



*Chris De Cuyper :
een levend beeld
naast vaders beel-
den — CwD.*

cto-verso ingekaderd zijn, als verfrissende getuigen uit het artistieke leven van mijn vader aan de muren te hangen.

Het zijn stuk voor stuk tekeningen die de eventuele herinneringen zijn van de grote liefde die hij zowel z'n eigen familie, als z'n onmiddellijke buurt toedroeg. De meeste ervan werden tijdens de jaren 1942-43 gemaakt. Het zijn tekeningen in potlood en in blauw krijt, die in een doos met krantenknipsels lagen, waar ze reeds door de memel in beslag genomen, door zoon Chris (gelukkig!) werden gered».

Artistieke smaakmaker

Dat het Museum Herman De Cuyper de culturele smaakmaker van het Vaartland is, is tot ver buiten de provinciegrenzen geweten. Toch is er nog steeds de drempelvrees van het volk uit de eigen buurt, ook al staat, dixit Chris, het werk van Herman De Cuyper open voor iedereen en is het ook door elkeen te begrijpen.

Men kan het museum in groepsverband of individueel bezoeken. Toch is het geraadzaam vooraf, via een telefonisch seintje op het nummer 03/886.39.07, je komst te

melden. Tenzij men tijdens de weekends komt.

In het museum krijgt men een brede kijk op het werk van de artist. Men ervaart hem als beeldhouwer en als tekenaar. Z'n hele oeuvre is onder de noemer «religieuze kunst» onder te brengen, ook al wordt dat, wanneer kunstrencensenten soms een terugblik werpen, nogal makkelijk vergeten. Zo bijvoorbeeld is er in de brochure «Religieuze aspecten in de Belgische kunst» wél sprake van de Pelgrimbeweging en zij die daar aan meededen, maar niet van Herman De Cuyper, zegt Chris. De oorzaak daarvan schuift hij in de schoenen van zijn vader, vermits die tijdens z'n hele leven, zelden of nooit buitenkwam, de vernissages schuwde, waardoor zelfs de pers hem amper kende.

Combinatie met groen

Een bezoek aan het Museum Herman De Cuyper, kan worden gecombineerd met een wandeling in het nabijgelegen natuurgebied Het Broek, waar Herman De Cuyper z'n jonge jaren sleet.

Het zal in de Fiets- en Wandelzoektocht die op zondag 7 september voor de 10^e maal door de Bond van Grote en Jonge Gezinnen van Blaasveld wordt ingericht (info: tel. 03/886.72.46), een trepunt zijn voor de vele zoekenden. Het zal naar aanleiding van de 82^{ste} verjaardag van Herman De Cuyper, op initiatief van de V.V.V. Vaartland, op zaterdag 22 en zondag 23 november, telkens van 10 tot 12u. en van 14 tot 18u. «Opendeurdagen» krijgen, al is een bezoek tijdens de komende dagen een aanradertje voor wie pure kunst en een dagje groen in Het Broek, op z'n vakantietafel wil krijgen.

K.D.D.



Gemeentehuis,
A.Van Landeghemstraat 99,
2660 Willebroek. Tel. (03) 886.22.66.

RAAD VAN BEHEER

Voorzitter :
Ondervoorzitter :
Sekretaris :
Penningmeester :
Leden :

Marc Van de Venne, Lijsterstraat 63
Rob Siebens, Boomsesteenweg 81
Karel De Decker, Vaartstraat 19
Raoul Publie, Veertienbunderslaan 16
Chris De Cuyper, Mechelsestw. 249
Karel De Cuyper, Mechelsestw. 300
Ludo De Jonghe, Dendermondsestw. 309
Robert Dhuyvetter, Stationsplein 15
Gary Mantiërs, Nieuwstraat 11
Gustaaf Rochtus, Kasteelstraat 30
Albert Vermeeren, Oudstrijderstr. 2
Jan Vivijs, Overwinningstraat 52.